

**TITEL: Zie, ik ga iets nieuws verrichten**

Wat ik wil dat mensen weten: God heeft nieuwe plannen voor Zijn kerk

Wat ik wil dat mensen doen: Het nieuwe van God omarmen en hun plek erin vinden

Intro

Ik ga vandaag iets delen waarmee ik compleet uit de boot stap.

Ik ga vandaag een boodschap brengen die nogal wat stof kan doen opwaaien, in onze kerkbeweging, in mijn eigen leven, en in het leven van deze kerk. Ik ga vandaag en de komende weken een nieuwe visie delen op kerkzijn.

We hebben een conferentie achter de rug, getiteld "Welcome To The Future" waarin ik een drietal reformaties heb gedeeld. De reformatie van kerkdiensten, de reformatie van het lichaam van Christus, en de reformatie van de vijfvoudige bediening. Over al die dingen gaan we het hebben de komende weken en zijn een uitwerking van wat God laat zien.

Dus ik deel vandaag een nieuwe visie.

Onze visie 2.0, zou je het kunnen noemen.

Ben je klaar voor iets nieuws?

Fasten your seatbelt!

We leven in een tijd waarin we steeds meer de controle dreigen te verliezen.

Er is crisis. Mensen kunnen bang worden. "Wat zal de toekomst brengen?"

Ik geloof dat God dat ook van ons vraagt, om de controle te durven verliezen, ook als kerk.

Vandaag mogen we weten dat Jezus Zijn Kerk bouwt, en Hij zal die altijd blijven bouwen en Hij heeft vandaag dit woord voor ons:

TITEL: ZIE, IK GA IETS NIEUWS VERRICHTEN**Jesaja 43:1-3a, 4a, 5-7, 18 NBV**

Welnu, dit zegt de HEER,

die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,

ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je;

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,

de vlammen zullen je niet verschroeien.

3a Want ik, de HEER, ben je God,

de Heilige van Israël, je redder. (...)

4a Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,

zo waardevol, en ik houd zo veel van je (...)

5 Wees niet bang, want ik ben bij je.

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug,



uit het westen breng ik jullie bijeen.

6 Tegen het noorden zeg ik: Geef hier!

Het zuiden gebied ik: Laat los!

***Breng mijn zonen terug van verre,
mijn dochters van de einden der aarde, (ik geloof dat God zijn...)***

7 allen over wie mijn naam is uitgeroepen,

en die ik omwille van mijn majesteit

geschapen heb, gemaakt en gevormd. (...)

18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,

laat het verleden nu rusten.

19 Zie, ik ga iets nieuws verrichten,

nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?

Ik baan een weg door de woestijn,

maak rivieren in de wildernis.

Ik geloof dat wij als C3 Rivers geroepen zijn om rivieren door de wildernis van dit land te laten vloeien. Wat doen rivieren? Ze vangen zoet hemelwater op en brengen dat naar het zoute water van de aarde. Naar de oceaan van de mensheid die de zoetheid van Gods liefde nog niet hebben ervaren.

Ik geloof dat God vandaag tegen ons zegt.

“Zie, ik ga iets nieuws verrichten!”

Zijn wij klaar voor het nieuwe van God?

Sommigen denken dat we na deze crisis weer terug gaan naar normaal, als kerk.

Laat me je nu vertellen: wij gaan niet meer terug naar het oude normaal van hoe de kerk eruitzag. **Antichië.**

God is over de hele wereld iets nieuws aan het verrichten, ook bij ons!

God zegt: “Ben je klaar om de controle te verliezen, kerk?”

Ben je klaar om de kerk zoals je die kende, vaarwel te zeggen?

Ben je klaar om op een nieuwe manier kerk te zijn?

Ben je klaar om een visie te ontvangen die je in eerste instantie niet gelooft?

Ben je klaar om je denken te vernieuwen?

Ben je klaar om uit de boot te stappen?

Ben je klaar om het verleden te laten rusten en de toekomst te omarmen?

In het boek Handelingen weet Petrus hoe de kerk eruit ziet. Hij heeft jaren met Jezus opgetrokken. Hij staat aan de basis van het ontstaan van de kerk, met Pinksteren. En toch houdt hij nog steeds aan veel oude dingen vast. Aan oud denken. Oude patronen. Een oude manier van kerkzijn. En God moet hem een visie geven van iets nieuws, om hem klaar te maken voor de kerk van de toekomst.

Handelingen 10:9-17a NBV

9 De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. 10 Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. 11 Hij zag hoe vanuit de



geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. 12 Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. 13 Hij hoorde een stem zeggen: 'Ga je gang, Petrus, slacht en eet.' 14 Maar Petrus antwoordde: 'Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.' 15 En voor de tweede maal hoorde hij de stem: 'Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.' 16 Tot driemaal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. 17 Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort.

Het daagde hem uit tot in de kern.

God heeft mij de afgelopen weken en maanden gigantisch uitgedaagd. Hij heeft mij laten zien dat Hij wil dat we op een nieuwe manier kerk gaan zijn.

En die nieuwe manier ziet er heel anders uit dan alles wat we nu gewend zijn. Hoe ben ik daar mee omgegaan? Dat hoor je vandaag en de komende weken. Maar aan mijn kerkbeeld is geschud. Aan mijn Bijbelbeeld is geschud.

Wat als God iets aan jou laat zien dat tegen je huidige wereldbeeld ingaat? Tegen je huidige godsbeeld ingaat, tegen je kerkbeeld ingaat? Wat zou je dan doen? Hoe zou je daarop reageren? Het antwoord op die vraag bepaalt niet alleen jouw bestemming, maar ook die van anderen. (Petrus...)

We moeten beseffen, wat God liet zien was voor Petrus wél nieuw, maar was voor God niet nieuw. Sterker nog, over het tot geloof komen van de heidenen had Hij al geschreven in bijvoorbeeld Amos. Zijn leerlingen en vertegenwoordigers moesten het echter nog leren zien. H.11. H. 15.

Wat God mij als pastor heeft laten zien is niet nieuw voor Hem. Sterker nog. Het staat al in de Bijbel. Daarentegen zijn er dingen waarvan ik geloof dat Hij wil dat we ze stopzetten, dingen die wij normaal vinden, maar die helemaal niet in de Bijbel staan. Wat voor dingen dan pastor? De komende weken moet je elke week je stoelriem meenemen naar de kerk...

Ben jij er klaar voor om iets nieuws van God te ontvangen vandaag?

Ik ben gaan zitten en ben gaan opschrijven wat ik zie. En ik eindig hiermee en daarna zingen we een lied en gaan we bidden, en zal God ook jou machtige dingen laten zien. Hoe jij deel kan zijn van de revival die Hij gaat brengen in deze tijden!

BAND



De Kerk Die Ik Zie

De kerk die ik zie is een kerk die in de buurt van de mensen is.

Ik zie een kerk die overal aanwezig is, op elk moment van de dag.

Een kerk waar overal in de stad over gepraat wordt, zonder dat het woord "kerk" valt. Iedereen kent wel iemand wiens leven door die groep Jezusvolgers is veranderd.

De kerk die ik zie is aanwezig, in buurten, in scholen, in bedrijven, in huizen, waar dan ook en wanneer dan ook.

Ik zie een kerk die niet langer naar de kerk gaat, maar de kerk is.

Een kerk die niet bekend staat als gebouw, maar als groep Jezusvolgers.

Een kerk die kerkdiensten verplaatst naar de samenleving.

Een kerk wiens diensten niet langer op het podium maar in de community plaatsvinden.

Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in hun van God gegeven bestemming, overal in de stad.

De kerk die ik zie komt vaker samen rondom de tafel dan in theateropstelling, en deelt gul uit aan de omgeving.

Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door extreme vrijgevigheid, oprechte eenheid, apostolisch onderwijs, de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus.

De kerk die ik zie is een groep Jezusvolgers die hun buurt en hun omgeving elke dag op de kop zetten, samen in de naam van Jezus.

**TITEL: De Kerk, Dat Zijn Wij**

Wat ik wil dat mensen weten: Wat doen (gedoopte) leerlingen? Zij zijn zelf de kerk.

Wat ik wil dat mensen doen: De vier initiatieven nemen die beschreven staan in Hand. 2:42.

PODCAST TEKST: In dit derde deel van Welcome To The Future deelt Ps. Anne de Nieuwtestamentische 'blueprint' voor de kerk. De kerk is niet iets buiten ons, maar de kerk, dat zijn wij zelf. Wij zelf nemen vier initiatieven die maken dat wij de kerk zijn.

SERIE - WELCOME TO THE FUTURE**Intro**

Ik ben vorige week uit de boot gestapt. Ik heb een nieuwe visie gedeeld op kerkzijn. Onze visie 2.0, zou je het kunnen noemen.

(Conferentie -> Prekenserie -> Nieuwe visie die we in deze prekenserie delen)

De Kerk Die Ik Zie

De kerk die ik zie is een kerk die in de buurt van de mensen is.

Ik zie een kerk die overal aanwezig is, op elk moment van de dag.

Een kerk waar overal in de stad over gepraat wordt, zonder dat het woord "kerk" valt. Iedereen kent wel iemand wiens leven door die groep Jezusvolgers is veranderd.

De kerk die ik zie is aanwezig, in buurten, in scholen, in huizen, in bedrijven, waar dan ook en wanneer dan ook.

Ik zie een kerk die niet langer naar de kerk gaat, maar de kerk is.

Een kerk die niet bekend staat als gebouw, maar als groep Jezusvolgers.

Een kerk die kerkdiensten verplaatst naar de samenleving.

Een kerk wiens diensten niet vooral op het podium maar in de community plaatsvinden.

Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in hun van God gegeven bestemming, overal in de stad.

De kerk die ik zie komt vaker samen rondom de tafel dan in theateropstelling, en deelt gul uit aan de omgeving.

Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door extreme vrijgevigheid, oprechte eenheid, apostolisch onderwijs, de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus.

De kerk die ik zie is een groep Jezusvolgers die hun buurt en hun omgeving elke dag op de kop zetten, samen in de naam van Jezus.

Ik geloof dat God tegen ons zegt: "Zie, ik ga iets nieuws verrichten!"



En om echt helemaal te pakken wat dat nieuwe is wat ik geloof dat God zegt, raad ik je aan alle preken van deze serie nog eens goed te kijken en te luisteren. En geen van de volgende preken in deze serie te missen.

God is niet alleen bij ons iets nieuws aan het verrichten, maar over de hele wereld!

Ben je weer klaar voor iets nieuws vandaag? Heb je je stoelriem meegenomen? Fasten your seatbelt!

Vandaag en de komende weken gaan we kijken naar het leven van de eerste kerk. Wat valt op? Want ik geloof dat zij een blueprint geven voor ons. God heeft dingen laten zien die wij doen, die helemaal niet in de Bijbel staan. Andersom doen wij bepaalde dingen niet of niet voldoende die juist wel...

TITEL: DE KERK, DAT ZIJN WIJ

Vandaag gaan we mensen dopen. Wat doen die mensen eigenlijk daarna? Wat is hun vervolgstap? Dit zijn de vervolgstappen voor gedoopte mensen.

Handelingen 2:41 NBV

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.

Dat doet met denken aan Matteüs 28:19-20. (...) Gedoopte mensen zijn leerlingen. En wat doen die leerlingen?

Handelingen 2:41-42 NBV

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.

42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

1. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen
2. Zij vormden met elkaar een gemeenschap
3. Zij braken het brood
4. Zij wijdden zich aan het gebed

Het initiatief lag bij wie? De nadruk ligt op: "zij" en "met elkaar"

De kerk is dus niet een individu. De kerk was "zij samen". De kerk, dat zijn "wij". De kerk is meervoud. Wij. Dat zie je overal in het Nieuwe Testament, Efeziërs.

Wat doen de mensen die gedoopt zijn? Zij nemen initiatief.

**LOS OP HET SCHERM (4 AFBEELDINGEN):****Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen.**

Niet: de apostelen sleepten hun met de haren erbij.

Zij vormden met elkaar een gemeenschap.

Niet: iemand plaatste hun in een home group.

Zij braken het brood.

Niet: op zondag dronken ze een.. (vers 46 voorlezen, niet op scherm)

Zij wijdden zich aan het gebed.

Niet: de pastor bad van het podium...

Bij wie ligt hier het initiatief? Als we hier een begrijpend lezen oefening van maken...

Zij zelf zijn dus de kerk. Weliswaar onder leiding van apostelen, maar er was geen wij-zij mentaliteit. Er was geen ik-hun mentaliteit. Hoe zit dat bij ons? Hoe vaak horen we eigenlijk verkeerd taalgebruik in de kerk, dat we niet zien in de blueprint? Misschien heb jij jezelf er ook wel eens op betrapt? Laten we elkaar bij deze toestemming geven om elkaar er onmiddellijk op te corrigeren. Hier een aantal dingen die je kan horen, waarvan ik denk dat het tijd wordt ze niet meer te zeggen:

OP SCHERM (TABEL 1)

Wat we zeggen	Wat de Bijbel zegt
"De kerk heeft mij niet gebeld"	"Zij vormden met elkaar een gemeenschap" (Hand. 2:42)
"Ik heb deze week al drie afspraken voor de kerk"	"Zij kwamen dagelijks samen" (Hand. 2:42, 46)
"Wil jij ook vrijwilliger worden voor de kerk?"	"Zij deelden alles met elkaar" (Hand. 2:44)

Zie je dat? Wat wij doen, wij gebruiken het woord "de kerk" als iets dat buiten onszelf is. Wat ze in de blueprint doen: zij zijn het zelf.

Dan over het woord "vrijwilliger". Wist je dat er nergens in de Bijbel wordt gesproken over vrijwilligers? Nergens. Wat wordt er wél gezegd:

"Zij vormden met elkaar een gemeenschap."

Dat doet mij denken aan familie.

En laat dát nou ook het taalgebruik van de Bijbel zijn.

Efeziërs 2:19 NBV

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God.

Wij spreken in de kerkdienst vaak over “gasten”. Wie is er bij ons te gast. Prima. Echter, hoelang wil je te gast zijn? Iedereen die zich hier thuis voelt is een huisgenoot. En iedereen draagt bij op zijn of haar manier. Is dat per se door een vrijwilliger te zijn in een kerkdienst? Nee. Dat is een van de manieren.

Efeziërs 4:16 NBV

Vanuit Christus als hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Niet: de pastors bouwen het lichaam op. Niet: dat door de apostelen wordt opgebouwd. Niet: dat door de vrijwilligers wordt opgebouwd. We moeten ophouden met het gebruik van het woord “vrijwilliger”. En met het woord “de kerk” zolang het betrekking heeft op iets buiten jezelf.

De kerk, dat zijn wij.

Dan gaan we verder. Valt je ook op wat ze *niet* doen?

Er staat nergens: en zij gingen op zondag naar een kerkdienst. Het woord kerkdienst of zondagsdienst, zul je nergens in de Bijbel tegenkomen. Toch is dat wat wij vaak associëren met het woord “kerk”.

OP SCHERM (TABEL 2)

Wat we zeggen	Wat de Bijbel zegt
“Ik ga zondag naar de kerk”	“Zij vormden met elkaar een gemeenschap” (Hand. 2:42)
“De kerkdienst is in het kerkgebouw”	“Zij kwamen elke dag samen in de tempel en thuis” (Hand. 2:46)
“In de kerkdienst vieren we avondmaal”	“Zij braken het brood” (Hand. 2:42)
“Ons voorbedeteam bidt voor de gebedsverzoeken in de dienst”	“Zij wijdden zich aan het gebed” (Hand. 2:42)



Bij wie ligt het initiatief? Wat is nou eigenlijk de kerk?
Wie is de kerk?

OP SCHERM (1 AFBEELDING):

1. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen.
2. Zij vormden met elkaar een gemeenschap.
3. Zij braken het brood.
4. Zij wijdden zich aan het gebed.

De mensen die vandaag gedoopt worden: dit is jullie opdracht.

1. Blijf trouw aan het onderricht van de apostelen. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Er was verbinding tussen de leerlingen en de apostelen. Maar het initiatief lag bij wie? Bij de leerlingen. Zij bleven trouw... Mis je goed onderwijs? Zoek je goed onderwijs? Zorg dat jij het haalt bij de apostelen. Het is jouw keus.
2. Vorm met elkaar een gemeenschap. Mis je community? Begin er dan een met een paar mede christenen.
3. Breek het brood. Koop een brood, een pak sap of wijn. Ga regelmatig thuis avondmaal vieren.
4. Wijd je aan het gebed...

Momenteel zitten wij in een kerkgebouw een kerkdienst te houden. Dit staat nergens in de Bijbel. En gaat daar 90% van onze organisatiecapaciteit naartoe. Dat gaat veranderen.

Pastor, gaan we dan niet meer samenkomen op zondag?
Gaan we dan niet meer samenkomen voor een kerkdienst?
Hoe ziet de nieuwe kerk er dan wél uit?

We zullen zeker nog wel samenkomen, ook in een gebouw zoals dit. Maar hoe dat er uit kan zien, daar hoor je, van mij, meer over op 16 en 23 mei.

—
Wanneer je gedoopt wordt kom je in twee relaties terecht.

Matteüs 28:19-20a NBV

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Zie je dat? Je komt in relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Je wordt een leerling van Jezus door de doop, niet voor de doop.

En je komt in relatie terecht met andere discipelen. “Door hun te leren dat ze zich moeten houden aan...” Zij houden zich aan.

Degenen die zijn woorden aanvaardden lieten zich dopen. Zij bleven trouw.
De kerk, dat zijn wij.

**TITEL: De Kerk, Waar Dan Ook En Wanneer Dan Ook**

Wat ik wil dat mensen weten: Het "waar" en het "wanneer" van de kerk gaat veranderen

Wat ik wil dat mensen doen: De vraag beantwoorden: hoe en waar kan ik samen de kerk zijn?

PODCAST TEKST: In dit deel van Welcome To The Future deelt Ps. Anne dat het "waar" en het "wanneer" van de kerk gaat veranderen. Zondagdiensten bestaan niet in de Bijbel, samenkomsten wel. Waar en wanneer gaan we dat doen?

SERIE - WELCOME TO THE FUTURE**Intro**

(Conferentie -> Prekenserie -> Nieuwe visie die we in deze prekenserie delen)

De Kerk Die Ik Zie

De kerk die ik zie is een kerk die in de buurt van de mensen is.

Ik zie een kerk die overal aanwezig is, op elk moment van de dag.

Een kerk waar overal in de stad over gepraat wordt, zonder dat het woord "kerk" valt. Iedereen kent wel iemand wiens leven door die groep Jezus-volgers is veranderd.

De kerk die ik zie is aanwezig, in buurten, in scholen, in huizen, in bedrijven, waar dan ook en wanneer dan ook.

Ik zie een kerk die niet langer naar de kerk gaat, maar de kerk is.

Een kerk die niet bekend staat als gebouw, maar als groep Jezus-volgers.

Een kerk die kerkdiensten verplaatst naar de samenleving.

Een kerk wiens diensten niet vooral op het podium maar in de community plaatsvinden.

Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in hun van God gegeven bestemming, overal in de stad.

De kerk die ik zie komt vaker samen rondom de tafel dan in theateropstelling, en deelt gul uit aan de omgeving.

Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door extreme vrijgevigheid, oprechte eenheid, apostolisch onderwijs, de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus.

De kerk die ik zie is een groep Jezus-volgers die hun buurt en hun omgeving elke dag op de kop zetten, samen in de naam van Jezus.

Ik geloof dat God tegen ons zegt: "Zie, ik ga iets nieuws verrichten!"

En om echt helemaal te pakken wat dat nieuwe is wat ik geloof dat God zegt, raad ik je aan alle preken daarover te kijken of luisteren.



Jasper Twilt (2 mei): “Met jouw gaven zijn wij de kerk”
Niet iedereen is evangelist. Niet iedereen is profeet. Wat ben jij?

Maarten Rozeboom (9 mei): “De spiegel van verandering”.
Een veranderde kerk begint met veranderde mensen.

Ben je weer klaar voor iets nieuws vandaag? Heb je je stoelriem meegenomen? Fasten your seatbelt!

Deze preek bouwt voort op de preek die ik op 25 april heb gehouden, getiteld “De kerk, dat zijn wij” over de blueprint die we zien in het Nieuwe Testament over wat kerkzijn nu eigenlijk is. Ik zal daar zo nog een korte samenvatting van geven.

We gaan vandaag verder met deze blueprint. Wat valt op?

TITEL: DE KERK, WAAR DAN OOK EN WANNEER DAN OOK

Handelingen 2:41-42, 46

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (...) 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

- 1. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen.**
- 2. Zij vormden met elkaar een gemeenschap.**
- 3. Zij braken het brood.**
- 4. Zij wijdden zich aan het gebed.**

De vorige keer dat ik sprak hebben we het hierover gehad: de kerk, dat zijn wij. De kerk is niet een individu. De kerk was “zij samen”. De kerk, dat zijn “wij”. En de kerk, zijn zij die samen initiatief nemen. Zij breken zelf brood. Zij vormen zelf een gemeenschap. Etc.

We hebben de vorige keer gekeken naar ons taalgebruik. We hebben gezegd dat we de volgende woorden niet meer kunnen gebruiken:

- * Het woord “vrijwilliger”
(komt nergens in de Bijbel voor; je bent niet vrijwilliger in je eigen familie)
- * Het woord “de kerk” zolang het betrekking heeft op iets buiten jouzelf

Dus laten we elkaar daar op blijven aanspreken. **Alles begint met taal.**

Nu naar het onderwerp van vandaag. De kerk, waar dan ook en wanneer dan ook. Er staat nergens in de Bijbel: en zij gingen op zondag naar een kerkdienst. Er staat wel: zij kwamen samen. En dat samenkomen deden ze wdo en wdo.

Momenteel zitten wij in een kerkgebouw een kerkdienst te houden. Dit staat nergens in de Bijbel. En daar gaat de meerderheid van onze organisatiecapaciteit naartoe. Is dat niet vreemd? Moeten we dat niet veranderen?

Pastor, gaan we dan niet meer samenkomen op zondag?
Gaan we dan niet meer samenkomen voor een kerkdienst?
Hoe ziet de nieuwe kerk er dan wél uit?

Over hoe het er dan wél uit zou moeten zien, zijn allerlei misverstanden over. Sommigen zeggen: huiskerken, dat is het! Anderen zeggen: waar jij bent, daar is de kerk! Wat zegt God? Laten we beide van deze slogans eens onder de loep nemen.

Zijn huiskerken de manier om kerk te zijn?

Waar kwam de eerste kerk eigenlijk samen? Hoe en waar waren zij “kerk”?
Wat zegt de blueprint? Ik heb hier een lijstje:

Waar was de kerk?	Bijbeltekst
“Bij elkaar thuis”	Handelingen 2:46
“Bij iemand thuis”	Handelingen 5:42
“Thuis”	Handelingen 20:20
“In het huis van Cornelius”	Handelingen 10:22
“In het huis van Maria”	Handelingen 12:12
“In het huis van Lydia”	Handelingen 16:40
“In het huis van Titius Justus”	Handelingen 18:7
“In het huis van Prisca en Aquila”	Romeinen 16:5
“In het huis van Nymfa”	Kolossenzen 4:15
“In het huis van Filemon”	Filemon 1:2
“In het openbaar”	Handelingen 20:20
“In de tempel”	Handelingen 2:46, 3:1, 5:20-21
“In de tempel en aan huis”	Handelingen 5:42
“In de synagogen”	Handelingen 9:20
“Bij de rivier”	Handelingen 16:13



Waar was de kerk?	Bijbeltekst
“Bij de gebedsplaats”	Handelingen 16:16
“In de zuilengang van Salomo”	Handelingen 5:12
“In de school van Tyrannus”	Handelingen 19:9

Wat valt op?

De kerk komt samen bij allerlei mensen thuis, én in godsdienstige gebouwen zoals tempel en synagoge, én in het openbaar op straat, buiten, en in een school. Kortom:

De kerk komt “waar dan ook” samen

Het is dus en-en. Én bij de mensen thuis én in een publiek gebouw.
Én bij iemand binnen én buiten op straat.
Én in een kerkgebouw én op school.
De kerk komt waar dan ook samen.
Dus huiskerken zijn een manier, maar niet de manier.
Ik geloof dat het en-en is.

Het tweede.

Waar jij bent, daar is de kerk?

Wat zien we? Niet waar jij bent, daar is de kerk, maar daar waar christenen **samenzijn in fellowship**, daar is de kerk. Als jij in de supermarkt loopt dan is daar geen kerk, dan is daar een christen. Kerkzijn kun je niet in je eentje.

Het hele Nieuwe Testament laat zien dat “de kerk, dat ben jij” of “waar jij bent, daar is de kerk” geen Bijbels uitgangspunt is. De kerk, dat is de ecclesia, en dat betekent letterlijk, zij die samenkomen. Kortom, zij die samen hun licht laten schijnen. Niet alleen. En ook niet alleen thuis. Thuis én in het openbaar. Maar altijd samen.

De kerk, dat zijn we wanneer we “samen” zijn

En we kunnen dat samenzijn, waar dan ook zijn.

Waar ben jij eigenlijk vaak samen? Stel je voor dat dat ook jouw kerk is.

VOORBEELD - KERKZIJN OP SCHOOL (Basisschool / V.O.)

De kerk kan dus waar dan ook zijn. Nu het tweede deel van de titel.

Wat is dan het “wanneer”? **Wanneer** komt de kerk samen?



Wanneer was de kerk?	Bijbeltekst
“Elke dag”	Handelingen 2:46
“Dagelijks”	Handelingen 2:47
“Op een dag”	Handelingen 3:1
“De volgende dag”	Handelingen 4:5,23, 10:9, 21:18
“Dagelijks”	Handelingen 5:42
“Op een dag”	Handelingen 13:2
“Op sabbat”	Handelingen 13:14, 16:13
“De volgende sabbat”	Handelingen 13:42
“Middenin de nacht”	Handelingen 16:32-33
“Op zaterdagavond laat”	Handelingen 17:10, 20:7
“Dagelijks, twee jaar lang”	Handelingen 19:9-10

Nergens lezen we dat de kerk standaard op zondagochtend samenkwam in een gebouw.

Als ze al een ritme hadden wat het vaakst genoemd wordt, dan is dat zaterdag en zaterdagavond. Maar vooral is het dagelijks, op een dag, de volgende dag.

De kerk komt “wanneer dan ook” samen

We zouden de titel van mijn boodschap vandaag en 25 april dus zo kunnen weergeven:

WIJ ZIJN DE KERK WANNEER WE SAMENKOMEN, WAAR DAN OOK EN WANNEER DAN OOK

Wij zijn de kerk. En niet: jij bent de kerk. Een kerk komt altijd samen. De vraag is alleen: waar precies, en wanneer precies? En het antwoord is: waar dan ook. En: wanneer dan ook. En dus niet: elke zondagochtend in een kerkgebouw.

Maar nu is het wél vooral elke zondagochtend in een kerkgebouw. Kunnen we dat veranderen? Kunnen we het “wanneer” veranderen? Ik geloof dit:

Het “wanneer” zal veranderen als het “waar” verandert

Omdat het “waar” verandert, verandert het “wanneer” automatisch...



Dus:

Kerkdiensten bestaan dus niet in de Bijbel.
Samenkomsten van de kerk bestaan wel.

Zondagdiensten bestaan niet in de Bijbel.
Samenkomsten wanneer dan ook, bestaan wel.

Vrijwilligers bestaan niet in de Bijbel.
Huisgenoten die samen een gemeenschap vormen, bestaan wel.

En wat doen die huisgenoten die samenkomen? Hoe ziet die samenkomst eruit?

- 1. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen.**
- 2. Zij vormden met elkaar een gemeenschap.**
- 3. Zij braken het brood.**
- 4. Zij wijdden zich aan het gebed.**
- 5. Zij deelden gul uit aan elkaar.**
- 6. Zij deelden gul uit aan hun omgeving.**

Er is apostolisch onderwijs (wat ik daarmee bedoel, leg ik later uit).
Er wordt gul uitgedeeld aan elkaar en aan de omgeving. (later)

(BAND)

Vraag: hoe en waar kan ik samen de kerk zijn deze week? Praat met je buur.

DE KERK VAN DE TOEKOMST

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

DR. RENATO UND SUSANNE
LOUIS-DREY
REGULA UND
HEI

EEN NIEUWE REFORMATIE

- De kerk van de toekomst komt waar dan ook samen, wanneer dan ook en brengt het genadejaar van de Heer aan haar directe omgeving, onder apostolisch leiderschap en verbondenheid
- De kerk van de toekomst is een volledig functionerend, hersteld lichaam
- De kerk van de toekomst wordt opgebouwd door de zesvoudige bediening, die alle zes essentieel zijn, en iedere christen heeft zijn plek daarin

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

Lucas 4:14-19

14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18 'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

DE EERSTE PREEK VAN JEZUS

LUCAS 4:14-19

DE TIJD VAN GODS GENADE IS AANGEBROKEN:

- GOED NIEUWS VOOR ARMEN
- GENEZING VOOR GEBROKENEN
- VRIJHEID VOOR GEVANGENEN
- BESTEMMING VOOR VERSLAGENEN
- VISIE VOOR BLINDEN

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

1. WELKE MENSEN GA JIJ BEREIKEN?

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

Mattheüs 28:18-20

18 Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

DE LAATSTE PREEK VAN JEZUS

MATTEÛS 28:18-20
"GA DE HELE WERELD IN"

ZEVEN BERGEN VAN INVLOED:

1. GODSDIENSTEN
2. OVERHEDEN
3. ONDERWIJSLEVEN
4. ZAKENWERELD
5. GEZINSLEVEN / SAMENLEVING
6. MEDIASECTOR
7. KUNST- EN ENTERTAINMENTSECTOR

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

2. OP WELKE BERG WONEN JOUW MENSEN?

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

JOUW HANDELINGEN 29 PREEK

MET JOUW GAVEN ZIJN WIJ DE KERK

ZES BEDIENINGEN:

- APOSTEL
- PROFEET
- EVANGELIST
- HERDER
- LERAAR
- HEILIGE MET GAVEN OM MENSEN TE BEREIKEN EN MENSEN TE BOUWEN (ROM. 12, 1 KOR. 12)

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

3. WAT IS JOUW GAVE OF BEDIENING?

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

DR. RENATO UND SUSANNE
LOUIS-DREY
REGULA UND
HEI

APOSTOLISCHE TEAMS

DE MOBIELE UNITS

1. APOSTELEN

- MENSEN VOOR HET EERST SAMENBRENGEN
- KERKEN WAAR DAN OOK PIONIEREN
- HERDERS/OUdstEN OPLEIDEN EN AANSTELLEN

2. PROFETEN

- GEVEN DE GEMEENTE RICHTING VANUIT GODS GEEST
- SPREKEN "RHEMA" WOORDEN VAN GOD

DE LOKALE UNITS

3. HERDERS/OUdstEN

- DRAGEN ZORG VOOR DE LOKALE GEMEENTE
- GEVEN BEDEKKING EN BESCHERMING

4. LERAREN

- ONDERWIJZEN DE LOKALE GEMEENTE
- DELEN HET "VLEES" VAN HET WOORD

DE ZENDINGSUNITS

5. EVANGELISTEN

- BEREIKEN MENSEN IN DE OMGEVING VAN DE GEMEENTE
- BRENGEN MENSEN NAAR DE GEMEENTE

6. HEILIGEN MET MISSIONS MINDSET

- HELPEN PRAKTISCH EN VERLENEN BARMHARTIGHEID IN DE OMGEVING VAN DE GEMEENTE
- ZIJN HEEL VRIJGEVIG EN GASTVRIJ
- HELPEN MEE IN DE GEMEENTE

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

Q&A

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

SAMEN PRATEN IN GROEPJES

WELCOME TO
THE FUTURE
G3 RIVERS

hoofdvragen



WELKE MENSEN GA IK BEREIKEN?

OP WELKE BERG VAN INVLOED WONEN DIE MENSEN?

WAT IS MIJN GAVE OF BEDIENING?

WAT ZOU MOETEN VERANDEREN IN DE WERELD?

WAT IS DE OPLOSSING? WAAR MOET HET HEEN?

WIE KAN MIJ HELPEN? MET WIE KAN IK EROVER PRATEN?

WAT ZIJN MIJN GEESTELIJKE GAVEN?

WELKE 2 BEDIENINGEN PASSEN HET BESTE BIJ MIJ?

WAT KAN IK NU DOEN?

3

uitwerkings-
vragen



de transformatie **van de kerk**



een
terugblik

een nieuwe
reformatie

het genadejaar
van de heer

zeven werelden
om in te gaan

handelingen

vijftien

We moeten onze theologie vormen voordat we onze strategie bepalen.

We schrijven onze theologie op als fundament.



WAAR EN WANNEER WE WAT PRECIES DOEN (METHODOLOGIE)

HOE WE DOEN WAT WE GELOVEN (STRATEGIE)

WAAROM WE DOEN WAT WE GELOVEN (FILOSOFIE/WAARDEN)

WAT WE GELOVEN (THEOLOGIE)



WAT WE GELOVEN (THEOLOGIE)



Zij

Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen.

Zij vormden met elkaar een gemeenschap.

Zij braken het brood.

Zij wijdden zich aan het gebed.

Zij volgden Jezus zelf.

Zij deelden gul aan elkaar.

Zij deelden gul uit aan hun omgeving.

Zij bouwden elkaar op.

Zij corrigeerden elkaar.

Zij gebruikten hun gaven.

**Een aantal 'present truths'
die we hebben ontdekt:**

**1. van consumptisme naar persoonlijke disciplines:
jij bent zelf een Jezus-volger**

2. Jezus volgen doe je in community met anderen

3. de community neemt initiatief: “zij”

**4. de community wordt toegerust door
de vijfvoudige bediening**

wat zijn Jezus-volgers?

Romeinen 12:4-5

‘Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar.’



wat is de kerk?

leiderschap in de kerk

Romeinen 12:4-5

'Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot elkaar één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam.

Apostelen, profeten, evangelisten, herders (oudsten) en leraren zijn functies die aangesteld zijn door Christus zelf om de heiligen toe te rusten.

De heiligen (Jezus-volgers) hebben gaven van de Vader (natuurlijke gaven) en gaven van de Geest (geestelijke gaven) om elkaar op te bouwen en de wereld te bereiken.

Diakenen zijn overzieners die door de apostelen worden aangesteld voor praktische zaken.



c3 rivers

singer

singer
song-
writers

evangelist

onder-
nemers

compassion

koepelkerk

onze visie:
Jezus volgen



community



disciplines



outreach

- **persoonlijke disciplines zoals:**
 - Bidden
 - Bijbel lezen
 - Rust en ritme
 - Avondmaal
 - Sabbath
 - Dagelijkse meditaties
 - ...
 - ...



onze visie

Jezus volgen

onze missie

**mensen bereiken
en mensen bouwen**

WAAROM WE DOEN WAT WE GELOVEN (FILOSOFIE/WAARDEN)



HOE WE DOEN WAT WE GELOVEN (STRATEGIE)

**MODERN-DAY
DISCIPLESHIP**



**JESUS' DISCIPLESHIP
STRATEGY**



door de vijfvoudige
bediening.

Jezus-volgers worden toegerust
om in hun gaven te functioneren.

**Zij komen overal continu samen om elkaar
op te bouwen en te corrigeren en de wereld
te transformeren (de zeven werelden).**

wat is de kerk?

Romeinen 12:4-5

'Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen r... Zo is het ook met ons. Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar.'

c3 rivers

**lokale gemeente
of regionaal
toerustings-
centrum?**



singer
song-
writers

evangelist

ywam

alpha
cursus

onder-
nemers

compassion

koepelkerk

WAAR EN WANNEER WE WAT PRECIES DOEN (METHODOLOGIE)



1. **De Tempel:** centraal georganiseerde toerusting van de Jezus-volgers, door de vijfvoudige bediening. Doel: dat ze groeien in Christus en in de vrucht en gaven van de Geest.
2. **De Tafel:** de Jezus-volgers komen overal continu samen om elkaar op te bouwen en te corrigeren, vanuit de vrucht en gaven van de Geest. Doel: het leven delen en samen Jezus volgen.
3. **De Wereld:** de Jezus-volgers bereiken hun omgeving, delen gul uit aan hun omgeving en zetten hun gaven in voor hun omgeving. Doel: hun wereld (7 werelden) transformeren en daar mensen bereiken voor Jezus.

korte break



voorbeelden:

- kerkdiensten**
- home groups**



**we lanceren diepgaand
onderwijs op een digitaal
platform**

- video learning**
- audio learning**
- lezen**

stay tuned!



TITEL — Visiezondag: De transformatie van C3 Rivers**Wat ik wil dat mensen weten: De kerk gaat transformeren en is al aan het transformeren****Wat ik wil dat mensen doen: Naar voren leunen voor wat God zegt, en hun rol hierin****PODCAST TEKST: Op deze visiezondag pakt Ps. Anne uit wat God heeft gezegd in de afgelopen 9 maanden. De contouren van een nieuwe manier van kerkzijn, zijn helder. Hoe gaan we dit samen vormgeven en wat wordt jouw rol? Wat zegt God? Kijk, luister en doe mee en zie God ons transformeren.****Intro**

Beste kerk, we zijn in januari 2022 en dat betekent dat het 9 maanden geleden is dat we een conferentie hielden getiteld Welcome To The Future. Dat was begin april 2021. Tijdens die conferentie sprak God een woord - a.h.v. Handelingen 10/Petrus, met de vraag: **zijn jullie bereid de controle los te laten?** En God liet zien dat Hij wil dat we een ander soort kerk worden.

En de afgelopen 9 maanden zijn we als overzieners, pastors en bestuur en iedereen die zich betrokken voelt, bezig geweest met deze woorden van God.

En vandaag deel ik de uitkomst van die 9 maanden. Het is alsof we 9 maanden geleden zwanger werden van een visie van boven. En die visie is gaan groeien van binnen. Maar wie weet, dat wat van binnen groeit op een gegeven naar buiten moet, publiek moet komen, om daarna weer door te kunnen groeien.

Vandaag is dus een geboortedag, en vandaag zien we de contouren van hoe wij als kerk gaan transformeren in de komende 20 maanden. We nemen 20 maanden de tijd voor de transformatie van C3 Rivers. En dat is dan ook de titel van mijn boodschap vandaag:

TITEL – De transformatie van C3 Rivers

God bracht me bij het verhaal over Noach en de ark. God zendt een watervloed en dan zegt hij: “Noach, bouw een boot.” Want het gaat regenen. Maar het had nog nooit geregend. Bevloeiing kwam niet van boven, maar van beneden, door rivieren, bronnen. Noach ging bouwen. Hoe lang deed hij erover? 50-70 jaar. En wat zeiden de mensen: je bent gek.

Ik kan me wel vereenzelvigen met Noach. Uitdagend. Anne, je bent gek. Never change a winning team. Ever change a winning team (sportcoaches).

Genesis 6:13-16 HSV

13 Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten.

14 Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem vanbinnen en vanbuiten met pek bestrijken.

15 Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte.

16 U moet een lichtopening in de ark maken, en de ark afwerken tot op een el van boven; en de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in maken.



We zien in dit verhaal drie dingen:

1. De oude wereld was voorbij. Er was een nieuwe wereld om in te gaan.

God zegt vandaag tegen ons: “Er is een nieuwe wereld voor jullie om in te gaan!” Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En om het nieuwe te ontdekken moeten we het oude durven loslaten. Samen gaan we onderweg naar de nieuwe wereld.

En we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het zal niet perfect zijn, deze transitie. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Net als in de ark: eerst geweldig, maar al gauw trapte de olifant op de staart van de leeuw.

Af en toe... maar... in de boot is het beter dan buiten in de storm op de golven.

2. De nieuwe wereld ging niet vanzelf open. Er was actie voor nodig.

Voor Noach om de nieuwe wereld in te trekken, moest hij en zijn gezin wat doen. Noach moest een boot bouwen. Ik geloof dat God een opdracht bij ons allemaal neerlegt: “ga gewoon aan de slag met de dingen die Ik heb laten zien”. Iedereen is aan zet bij de bouw van deze ark. Iedereen doet mee. Iedereen brengt iets in. Samen ontdekken we de nieuwe wereld, terwijl we bewegen.

3. De actie werd uitgevoerd aan de hand van de strategie die God liet zien.

God liet Noach een duidelijke strategie zien. De opdracht was niet: bouw een boot, maar er waren specificaties. Hoe lang moet de boot zijn, hoe breed, hoe hoog. Welk materiaal. Hoeveel ruimtes. Hij moest bestaan uit 3 verdiepingen.

En let op, God gaf de contouren maar niet alle details. Dit waren de contouren:

- *Goferhout;*
- *In vakken ingedeeld;*
- *Vanbinnen en vanbuiten met pek bestrijken;*
- *Driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog;*
- *Een lichtopening in de ark op een el van boven;*
- *De deur van de ark aan de zijkant;*
- *Onderste, een tweede en een derde verdieping.*

Dat was het. 7 contouren. Duidelijk genoeg om te gaan bouwen, maar de details zouden pas in het proces van bouwen naar voren komen. Hoeveel vakken precies? Welke dieren gaan waar precies? Waar zijn de slaapvertrekken? Waar is de voorraadkamer?

God heeft ons zwanger laten worden van een visie de afgelopen 9 maanden. En nu is er een baby te zien in de buik. Duidelijk genoeg zien we dat er vijf vingers aan elke hand zitten en vijf tenen aan elke voet, maar we weten nog niet *precies* hoe de baby eruit ziet. Hoe zijn gezicht eruit ziet en of hij blauwe of bruine ogen zal hebben. We weten wel dat er een baby is, maar de baby moet nog opgroeien en dan pas zullen we nog meer weten en zien.

En om daarachter te komen moedigt God ons allemaal aan om naar voren te leunen en naar boven kijken en te luisteren naar wat de Heilige Geest wil zeggen, en te gaan bewegen.

(De grote schetsen, de contouren die weten we, en ik verwijs je graag naar pioneeragain.nl waar je content kan vinden die aan de basis ligt van de transformatie waar we nu ingaan de komende 20 maanden.)

In de tweede helft van deze boodschap wil ik de belangrijkste contouren delen van de ark die God ons laat bouwen. Op basis van deze contouren zullen wij onze kerk zien transformeren:

De contouren van de ark van de kerk

1. De ark bestaat uit mensen die zelf Jezus volgen - de hele week door
2. Deze Jezus-volgers brengen steeds meer mensen bij Jezus - in hun wereld
3. Met elkaar komen al deze mensen samen - aan de tafel
4. De Jezus-volgers worden toegerust in hun gaven - vanuit de tempel

Niet alleen "in" de tempel, maar vanuit (zometeen meer).

Zie je de volgorde? Het eindigt bij de tempel, het begint niet bij de tempel. In het oude model rust alles op de tempel, in de nieuwe wereld rust alles op de Jezus-volgers zelf.

Laten we eens gaan kijken naar de verdiepingen van de ark van de kerk.

De ark van de kerk:

Derde verdieping: De tempel voor de toerusting van de Jezus-volgers	
Tweede verdieping: De tafel van Jezus-volgers en vrienden	
Onderste verdieping: De wereld van de Jezus-volgers	

"Maak een onderste, een tweede en een derde verdieping"

Zie je de pijl? Mensen komen de ark binnen via de onderste verdieping...

Vervolgens gaan ze aan tafel zitten en ... de middelste verdieping.

En dan komen ze in de bovenste verdieping van de ark, waar ze nog verder worden toegerust.

Ik wil nu deze drie verdiepingen verder uitpakken, zodat duidelijk is wat God laat zien over kerkzijn op deze drie verdiepingen van de ark.

Dat doe ik aan de hand van onze missie:

Mensen bereiken en mensen bouwen

Als we deze missie bekijken, hoe doen we dat dan in de oude wereld, en hoe doen we dat in de nieuwe wereld van kerkzijn?

De ark van de kerk:

Derde verdieping: De tempel voor de toerusting van de Jezus-volgers: bouwen	
Tweede verdieping: De tafel van Jezus-volgers en vrienden: bouwen en bereiken	
Onderste verdieping: De wereld van de Jezus-volgers: bereiken	

Als we naar deze ark kijken, dan willen we mensen bereiken voor Jezus, in onze wereld (de onderste verdieping). Vervolgens willen we mensen bereiken én bouwen, rondom de tafel. En als laatste willen we christenen bouwen, in en vanuit de tempel.

En we willen dat dat evenredig verdeeld is qua tijd en energie. In onze oude wereld van kerkzijn gaat 80% van onze energie, onze tijd, ons geld en onze middelen naar de zondagdienst. Naar de tempel. En in die zondagdienst proberen we alles te doen. We proberen daar christenen op te bouwen en toe te rusten. En we proberen niet-christenen te bereiken. We hebben aankondigingen voor events voor niet-christenen, we hebben een reddingsoproep voor niet-christenen, we hebben een live-stream die iedereen kan meekijken, ook niet-christenen. En tegelijkertijd proberen we christenen toe te rusten. Maar daar hebben we maar een uur en een kwartier voor op zondagochtend. Dit gaat verschuiven. We gaan naar een volledige focus op het bouwen van christenen en we gaan op andere momenten juist meer energie en tijd hebben om niet-christenen te bereiken.

Dus de zondagdienst zal niet gericht zijn op het bereiken van niet-christenen. En in de zondagdienst gaan we geen dingen doen die ook rondom de tafel kunnen plaatsvinden. Er gaan dus dingen verschuiven en er zijn dingen aan het verschuiven. Laten we een paar verschuivingen bekijken die ik zie plaatsvinden, van de derde naar de tweede, naar de onderste verdieping.

Wat gaat verschuiven in de tempel? (De derde verdieping)

De tempel kun je beschouwen als de plek waar toerusting plaatsvindt van christenen, door de vijfvoudige bediening. We zullen ons op deze derde verdieping volledig gaan richten op het bouwen en trainen van christenen. Door middel van onderwijs, show en tell training, gaven seminars, het oefenen in de gaven, worship, profetische woorden en nog veel meer. Geweldig!

Om hier ruimte voor te maken zien we al deze contouren, die aan het verschuiven zijn:

- Avondmaal
- Doop
- Reddingsoproep
- Mededelingen

Live-stream



Onze tempelbijeenkomsten zijn een intiem moment met God de Vader, waar profetische woorden worden gedeeld en training en persoonlijke toerusting plaatsvindt. Dat hoeft niet met de hele wereld gedeeld te worden. Vanaf begin februari zullen we daarom stoppen met het integraal live uitzenden van onze zondagochtend bijeenkomsten. Uiteraard willen we als er onderwijs is wat voor een brede groep geschikt is, dit online blijven delen, maar dit kan dan via een video podcast. (Het kan ook zijn dat we ervoor kiezen om de live-uitzending alleen te streamen via een private link voor C3 Rivers huisgenoten.)

Wat gaat verschuiven aan tafel? (De tweede verdieping)

Iedereen kan samenkomen aan tafel, zonder dat iemand de leiding heeft. We zullen een verschuiving zien naar allerlei soorten groepen die continu samenkomen, niet van bovenaf georganiseerd, gestructureerd of geïnstrueerd. Maar vanzelf. We hoeven alleen nog maar in kaart te brengen wat er gebeurt. En hoe Collective dit nu al aan het doen is, dat zullen we over de hele kerk zien gebeuren.

Een voorbeeld:

Wil jij samenkomen met mannen om wat te eten, samen te bidden en God te zoeken? Dan kun jij dat thuis aan tafel doen, nodig wat vrienden uit en doe het gewoon! Heb je een groep van 20 man en is je huis daarvoor te klein? Dan kom je hier in dit gebouw. Het is geen event, er zijn geen tickets, jij kunt met mannen een geweldige avond hebben in dit gebouw. Je bestelt wat pizza, wat bier, iemand pakt een gitaar en je hebt een geweldige avond. Het initiatief ligt bij de Jezus-volgers.

Hoe ontvangen die groepen dan training? Door een uitnodiging *van onderaf*. Dus als jij met een groep samenkomt, dan kun je een leraar als Peter Twilt uitnodigen. Er zal minder centraal georganiseerd of geïnstrueerd worden.

Of profetisch trainen: nodig Peter Jongkees uit. (Uitpakken)

Dus ik zie de community van deze kerk zélf vragen: waarin wil ik toegerust worden? In plaats van dat (alléén) de centrale kerkorganisatie toerusting organiseert.

Dus ik ben erg benieuwd welke initiatieven allemaal gaan ontstaan!

Hoe dat eruit ziet, daar nemen we 20 maanden de tijd voor en dat doen we stap voor stap.

Dat brengt ons bij het laatste, de onderste verdieping:

Wat gaat verschuiven in de wereld van de Jezus-volgers? (De onderste verdieping)

Vraag die overblijft: Waar kunnen zoekers dan terecht?

Het zou zomaar kunnen dat op onze website het eerste wat bezoekers zien, niet de kerkdienst is, maar een Alpha cursus. Of dat we diensten voor zoekers gaan organiseren, eens in de zoveel tijd op zondagavond. En die wel live-streamen. En die bereiden we voor op zondagochtend. Dat gaan we allemaal ontdekken.

**BAND.**

Ik eindig met dit profetische woord (G. French):

Jozua 1:1-3a GNB

Na de dood van zijn dienaar Mozes richtte de Heer zich tot Jozua, de zoon van Nun, die Mozes bij zijn werk had geholpen. Hij zei: 2' Mijn dienaar Mozes is gestorven. Maak je nu klaar om hier met dit hele volk Israël de Jordaan over te steken naar het land dat ik hun geven zal. 3 Elk stuk grond dat je betreedt, geef ik jullie.

Mozes is dood. Er zijn zaken dood die vroeger werkten. Vroeger deden kerken dat. "We hebben altijd zo gedaan!" Maar die zaken zijn nu dood. Mozes' lichaam is door God zelf begraven, niemand van het volk Israël wist waar zijn lichaam lag. Waarom niet? God wilde niet dat ze gingen graven en zoeken naar hem. Dat ze Mozes gingen opwekken uit de dood. God benadrukte: Mozes is dood. En God heeft tot ons gesproken de afgelopen 9 maanden en verklaard: oude manieren van kerkzijn, zijn dood, en nieuwe landen liggen open om in te trekken en te ontdekken.

*Sommige pastors naar voren om te bidden.
Laten we aanbidden, bidden en naar God toe leunen.*

**TITEL — Een nieuwe visie: Jezus volgen met steeds meer mensen**

Wat ik wil dat mensen weten: Jezus volgen is onze nieuwe visie en het is twee dingen: zelf Jezus volgen, en anderen bij Jezus brengen om Hem te volgen; dit gebeurt vanuit relatie, rondom de tafel.

Wat ik wil dat mensen doen: Zelf Jezus volgen en open ogen hebben voor de ander die Jezus ook wil volgen, en die uitnodigen aan tafel.

PODCAST TEKST: In het proces van transformeren als kerk geeft God ons een heldere visie: Jezus volgen met steeds meer mensen. Terwijl wij Jezus volgen zullen anderen willen hebben wat wij ervaren, en op hun beurt ook zelf Jezus gaan volgen. Wij volgen nu samen Jezus, met steeds meer mensen.

Intro**TITEL – Een nieuwe visie: Jezus volgen met steeds meer mensen**

Vorige week hebben we gekeken naar de ark van de kerk.

De ark van de kerk:

Derde verdieping: De tempel voor de toerusting van de Jezus-volgers	
Tweede verdieping: De tafel van Jezus-volgers en vrienden	
Onderste verdieping: De wereld van de Jezus-volgers	

“Maak een onderste, een tweede en een derde verdieping”

We hebben vorige week gezien dat er verschuivingen gaan plaatsvinden.

In kerkdiensten gaan we focussen op het toerusten en trainen van christenen. Dat gaat er de komende maanden elke zondag anders uitzien (uitwerken).

Dit toerusten van christenen gebeurt door de vijfvoudige bediening. Dat zijn apostels, profeten, herders, leraren en evangelisten. Zowel van C3 Rivers als daarbuiten. Deze kunnen ook langskomen bij groepen. Vandaar dat toerusting niet alleen ‘in’ de tempel maar ook ‘vanuit’ de tempel plaatsvindt.

En aan tafel gaan we focussen op het samenkomen van christenen en hun vrienden. Daar heeft niemand per se de leiding. Wel borgen we ons DNA en ons onderwijs op twee manieren: 1) doordat de vijfvoudige bediening (die door ons is aangesteld) langs kan komen; 2) doordat wij belangrijke doctrines vastleggen op papier.

We nemen voor dit alles 20 maanden de tijd en doen ‘t stap voor stap. Met z’n allen.

Dan nu verder: **De ark van de kerk weer laten zien**

Wat valt op?

- Wat zijn we? Jezus-volgers.
- Wat zijn we aan het doen? Jezus volgen.
- Met wie? Met mensen die we erbij betrekken. Dus:



Onze levenshouding: Jezus volgen met steeds meer mensen

Je zou dit de nieuwe visie kunnen noemen die God aan ons geeft, nu we een transformatie proces ingaan.

Laten we het daarom gaan hebben over Jezus volgen met steeds meer mensen. Hoe doen we dat? En wat betekent dat voor kerkzijn, voor samenkomen in de tempel op zondag en aan tafel, doordeweeks?

VOORBEELD — DAVID EN VRIENDJES

Johannes 1:36-43, 45 BGT

36 Johannes zag Jezus lopen, en hij zei: 'Daar is het lam van God.' 37 De twee leerlingen hoorden het, en ze gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich om. Hij zag dat de twee leerlingen met hem meeliepen, en hij zei tegen hen: 'Wat zoeken jullie?' Ze vroegen aan hem: 'Rabbi, waar logeert u?' (Rabbi betekent: meester.) 39 Jezus zei: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Ze gingen met hem mee en zagen waar hij logeerde. (...) 40 Eén van de twee leerlingen was Andreas. Hij was een broer van Simon Petrus. 41 Kort daarna zag Andreas zijn broer, en hij zei tegen hem: 'We hebben de messias gevonden!' (...) 42 Andreas bracht Simon naar Jezus toe. Jezus keek hem aan en zei: 'Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Vanaf nu heet jij Petrus.' 43 De volgende dag besloot Jezus om naar Galilea te gaan, en daar zag hij Filippus. Jezus zei tegen hem: 'Kom met mij mee.' (...) 45 Kort daarna zag Filippus Natanaël, en hij zei tegen hem: 'We hebben de messias gevonden, over wie in de heilige boeken verteld wordt! Het is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.'

Deze mensen volgden Jezus en er kwamen steeds meer mensen bij. Andreas ging zelf... en toen... Filippus werd uitgenodigd en toen... Ook nu... Jezus is altijd op zoek naar meer vrucht. Dat Hij niet alleen in jou investeert, maar ook dóór jou, in iemand anders. Volg jij Jezus alleen voor jezelf? Nu volgden ze Hem met steeds meer mensen. Begon met 2, toen 5. Degene die niet vermenigvuldigde, zijn naam werd niet genoemd. Mozes NT 80x, Jozua NT 2x. Komende tijd in transformatie proces is het van belang dat we onszelf vermenigvuldigen. 8 weken vakantie.

Hoe geweldig is het om Jezus te volgen. Filippus zei: het is de Messias! Wij zouden zeggen: Het is de Gezalfde. Gezalfd met vreugdeolie, gezalfd met Gods kracht. In Zijn aanwezigheid voelden ze zich vrij, veilig, tot hun bestemming komend...

Hoe zit het met ons? Waarom ben jij Jezus gaan volgen?

“Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Ik geloof dat dit jaar...”

Overal waar Jezus kwam daar... En dus wilden mensen dat. En er gaan steeds meer mensen bij WILLEN komen. Dat zien we ook in de eerste kerk, Hand. 2:47: “De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered WILDEN worden.”

(Uitbeelden?)



Wat ik zie gebeuren in de komende tijd is dat mensen naar ons, naar jou toekomen. “Vertel me hoe ik gered kan worden. Vertel me waarom je zo anders leeft. Geef me een reden voor de hoop die jij hebt. Mensen zullen ons gaan followuppen. Ze zullen ons volgen, zoals wij Jezus volgen.

En andersom, uit enthousiasme kunnen wij het niet voor ons houden. Wij zullen anderen vertellen, “dit moet je meemaken. Bij Jezus moet je zijn.”

Want kijk hoe Petrus bij Jezus kwam. Wie zocht hem op? Hoe ging hij Jezus volgen? Doordat zijn broer hem bij Jezus bracht.

Hoe kwam Natanaël bij Jezus? Wie zocht hem op? Jezus zocht Natanaël op in de vorm van Filippus.

Hoe komt jouw vriend, mijn kapper, jouw collega, mijn buurman bij Jezus? Doordat ze Jezus ontmoeten in jou.

Jezus gaf ons allen deze opdracht:

Matteüs 28:19-20a NBV

*19 Ga dus op weg en maak alle volken tot **mijn leerlingen**, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat **Ik** jullie opgedragen heb.*

Wij maken mensen tot Zijn leerlingen. Wij leren mensen zich te houden aan wat Jezus ons heeft verteld. Zoals wij Jezus volgen, zo zullen anderen ons volgen, om uiteindelijk zelf Jezus te volgen.

En dit noemen we ook wel ‘discipelschap’. Wij volgen Jezus. En we brengen anderen bij Jezus om Jezus te volgen voor zichzelf. Als je alleen Jezus volgt ben je een halve discipel. Je bent pas een hele discipel als je een erbijbrenger bent.

Marcus 1:17-18 HTB

Hij zei tegen hen: ‘Ga met Mij mee! Dan zal Ik van jullie vissers maken die mensen bij Mij brengen.’ Zij lieten hun netten liggen en gingen onmiddellijk met Hem mee.

Ook hier zien we dat. Jezus zegt: volg Mij, dan maak ik van jullie mensen die anderen helpen om mij te volgen.

Jezus volgen met steeds meer mensen. Het doel van Jezus volgen is dat we anderen erbij brengen. En dat kost je iets. En dat kost ook die ander iets. Want, ze lieten hun netten achter.

Dus Jezus volgen, dat gaat niet vanzelf. En anderen bij Jezus brengen gaat niet vanzelf. Je zult er dingen voor moeten achterlaten. Je eigen agenda. Je eigen voorkeuren. En die ander zal ook dingen moeten achterlaten. Verkeerde gewoontes. Zonden. Verkeerde vrienden. Ja zelfs soms familie of hun carrière. Ze lieten hun netten achter. Wat zijn jouw netten? (VRAAG 1)



Terug naar de ark van de kerk. Waar vindt dit discipelschap nu vooral plaats?

De contouren van de ark van de kerk

- Toerusting vindt plaats in de tempel en aan tafel
- Discipelschap vindt plaats rondom de tafel
- Meer mensen bij Jezus brengen vindt plaats in de wereld en aan tafel

Wat valt op?

De tafel.

Zie je het belang van de tafel hierin?

Discipelschap in deze generatie vindt *niet* top-down vanaf een podium plaats, als van een vader of leider die vertelt wat je moet doen, maar vindt peer-to-peer plaats: vriend tot vriend. De zoon die aan TAFEL zit, in de huid van een vriend, een broer, een collega. Jezus die naar Petrus gaat in de huid van Andreas.

Daarover meer vanaf 6 februari...

Eerst, volgende week: met Lucas de Vreugd.

VRAGEN:

1. Wat zijn jouw netten die je moet achterlaten om meer mensen bij Jezus te brengen?
2. Hoe kan jij jezelf vermenigvuldigen?
3. Wie kan jij deze week aan tafel uitnodigen?



TITEL — Van huis van God naar lichaam van Christus

Wat ik wil dat mensen weten: Er is één hoofd van het lichaam. In het lichaam van Christus hebben alle leden hun functie. En het hoofd kan alleen maar werken door Zijn lichaam.

Wat ik wil dat mensen doen: Ten volle leden zijn van het lichaam van Christus.

PODCAST TEKST: Het huis van God is goed, het lichaam van Christus is geweldig. Alle leden hebben daarin hun functie en iedereen is direct verbonden met Jezus het hoofd. Er is een oneindigheid aan mogelijkheden wanneer het lichaam van Christus ten volle wordt wat het altijd bedoeld was te zijn! Een boodschap van transformatie door Anne Borkent.

INTRO

Afgelopen donderdag heb ik een woord van God gedeeld met alle huisgenoten die aanwezig konden zijn. Een woord dat doorpakt op wat God twee jaar geleden al sprak. God wil namelijk iets heel nieuws gaan doen. Hij wil een nieuw fundament leggen waarbij de basis van kerkzijn het persoonlijke en het kleine is. Hij wil dat de basis van kerkzijn een ieders eigen wandel met Jezus is, en het in het klein samenkomen met elkaar, de hele week door. Niet in een georganiseerd systeem, maar gewoon organisch en relationeel.

We hebben een kerksysteem geërfd waarbij de basis het massale is, de kerkdienst. En dat is goed, alleen het staat voor nu het nieuwe in de weg. God heeft gesproken dat wij de nieuwe wijn alleen ten volle kunnen ontvangen als we het oude begraven en begraven laten. Ik ontving begin januari een specifiek woord van God, gebaseerd op een profetische boodschap voor C3 Rivers van Greg French, uit december 2021. Ik heb dit woord op 13 januari gedeeld met pastors, overzieners, en later met bestuur, en staf, in totaal met 21 mensen hier.

Ik heb het woord getoetst met deze 21 mensen, voordat ik het afgelopen donderdag deelde met wie daar aanwezig was. Ieder van deze 21 mensen beaamde: dit ervaren wij als een woord van God, en dit is een woord voor nu. We hebben overlegd wat we gaan doen. En daar hebben we donderdag uitgebreid over gesproken.

Concreet houdt dit in dat we onze titels, systemen en kerkdiensten gaan begraven en dat we vanaf 19 februari geen kerkdiensten meer houden. NB. We begraven de kerkdiensten, niet het kerkzijn. In plaats daarvan roept God ons op om gezamenlijk 3 maanden lang te vasten en te bidden, en elke zondag samen te komen voor alleen gebed. Dus we beleggen 3 maanden van vasten en gebed waarin we God de ruimte geven. Het doel is niet om op zoek te gaan naar vormen, maar om op zoek te gaan naar God. God wil dat we Hem de ruimte geven. Hij wil dat we ons terugtrekken in de bovenzaal, 13 zondagen lang.

Volgende week zondag 12 februari is dus de laatste kerkdienst zoals we die jarenlang hebben gehad. We nemen dan afscheid van die diensten. Ik ga nu verder niet herhalen wat we hier donderdag nog meer over gedeeld en besproken hebben, wel kun je dat woord via pioneeragain.nl en c3rivers.nl naluisteren en nakijken.

Ook heb ik donderdag gedeeld dat alle pastors hun titel neerleggen. God vraagt van ons om ten volle als lichaam van Christus te gaan functioneren (waar ik vandaag meer over zal delen), en zonder titels. Want titels hebben onbedoeld gezorgd voor teveel verschil tussen het ene deel van het lichaam van Christus en het andere.



Als laatste ik donderdag gedeeld dat ik weer helemaal beter ben en dat we de kerk nu leiden met 6 mensen. Er is dus niet 1 senior pastor, er is niet 1 lead pastors stel, er is niet iemand die dé voorganger van de kerk is. Maar er zijn 6 mensen die nu samen de kerk leiden. Dat zijn Anne Jedidja Peter Brenda Maarten & Naomi.

Voor de duidelijkheid: we leggen dus wel onze titel neer, maar niet onze functie. We hebben dus geen positionele autoriteit, maar alleen een door God gegeven functie die erkend wordt door het lichaam van Christus. De een is meer herderlijk, de ander meer apostolisch.

Dit is een goed proces!

Want begrijp goed dat God iets veel beters voor ons heeft. Het oude was niet slecht, het was goed. Maar wat God voor ons heeft is geweldig. De oude wijn was goed, maar het is tijd voor nieuwe wijn in nieuwe zakken. Een wind van de Geest die door onze zeilen gaat waaien. We weten niet precies waar het ons bootje brengen zal, maar wel weten we dat Jezus aan het roer staat. Als er 1 senior pastor is van de kerk, dan is dat Jezus. En die heeft geweldige dingen voor ons!

BIDDEN (P, B, J ...)

TITEL: Van huis van God naar lichaam van Christus

Jezus is het hoofd van de kerk. Er is maar 1 hoofd van de kerk. Wij zessen zijn niet het hoofd. Ik ben niet het hoofd. Op een of andere manier vinden mensen het fijn om een menselijk hoofd te hebben. Al in het Oude Testament vroegen de Israëlieten om een koning. "Geef ons een koning!" zeiden ze tegen God. Maar God zei, "ben ik dan niet genoeg? Kan ik niet jullie koning zijn?" "Nee, wij willen een mens!" En sindsdien is er bij mensen de neiging om een mens als leider te hebben en als koning te tronen. Terwijl de Bijbel ons leert dat we allemaal koningen zijn en dat er maar 1 Koning der koningen is. De koning der koningen, de koning van al ons die allemaal koningen zijn! Zijn naam is Jezus. Hij is het enige hoofd van Zijn lichaam. Er is geen ander hoofd.

Wij gaan dus de komende tijd het leiderschap van het hoofd Jezus ervaren. Betekent dit dan dat er helemaal geen leiderschap in de kerk nodig is? Zeker niet, want er is orde nodig en toetsing en God stelt mensen aan in zijn lichaam. Maar niet als hoofd van het lichaam. Er is maar 1 hoofd. En dat ene hoofd is continu bereikbaar door alle leden van het lichaam. Alle leden hebben direct contact met het hoofd. Als er onenigheid is dan checken alle leden met het hoofd, hoe denkt U erover? En het hoofd zal richting, wijsheid en inzicht geven. Daarom zegt Paulus tegen de kerk, "wij hebben de gedachten van Christus". Hij zegt niet, wij hebben de gedachten van de paus, de gedachten van het kerkelijk handboek, de gedachten van een menselijke instantie of een door mensen opgeschreven beleid. Hij zegt "maar wij, wij hebben de gedachten van Christus".

Elk lid van het lichaam heeft contact met het hoofd, Jezus, en als wij allemaal afstemmen op Jezus, dan zijn we automatisch afgestemd op elkaar. (Voorbeeld: piano afstemmen op stemvork)



Nu iets anders. Ik wil je iets vertellen over een bijzondere machine waarover ik onlangs las. Het is een machine die een levensduur heeft van zo'n 90 jaar. De machine functioneert volledig zelfstandig. Hij kan zelf schrijven. Hij kan zelf denken. Hij kan zelfs praten. Ook kan de machine zelf andere machines ontwerpen. Als er iets in de machine kapot gaat dan heeft hij een zelfherstellend mechanisme waardoor het weer gerepareerd wordt. En als wat kapot is te groot is, dan komen andere machines helpen en samen maken ze de kapotte machine weer beter. Het is echt ongelooflijk, deze machine. Hij reproduceert ook kleine machinetjes. Waardoor deze soort machines al duizenden jaren bestaan inmiddels. Deze machines reizen zelfstandig de hele wereld over en als ze niet kunnen vliegen dan maken ze andere machines die kunnen vliegen. Je raadt het al, ik heb het niet over een machine, ik heb het over de mens, 't menselijk lichaam. En het menselijk lichaam is GOED.

Wat nou als ik je vertel over iets wat nog geweldiger is dan dat? Iets met een levensduur van duizenden jaren, en dat altijd zal bestaan. Iets dat alles kan wat ik net zei, maar dan een veelvoud daarvan. Miljarden keer zoveel. Het is ook een lichaam. Het is het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus is GEWELDIG!

Het lichaam van Christus laat zich niet begrenzen door kerkmuren, door organisatiestructuren, door titels, door management, door beleidsplannen, door notulen, door statuten, door stellingen, door catechismes, door leerregels, door systemen, door gebouwen, door denominaties, door logo's, door hokjes, door vakjes, door culturen, door rassen, door mannen, door vrouwen, door leeftijden, door ervaring, door krachten, of door machten! Het lichaam van Christus is onbegrensd, onbeperkt, en vult alles in allen!

Gods vraag aan onze kerk, en misschien wel aan alle kerken is: zijn wij een lichaam van Christus? Of zijn wij een huis van God, een georganiseerde plek. Een huis van God is 1 plek, het lichaam van Christus is overal. Een huis van God is georganiseerd, het lichaam van Christus is organisch. Een huis van God heeft protocollen, het lichaam van Christus is vrij. In het huis van God zijn titels, in het lichaam van Christus zijn functies.

Nou is er niets mis met protocollen, organisatie, etc ... maar wanneer die de overhand hebben, dan is er wel iets mis.

God wil dat het lichaam van Christus weer tot leven komt.

1 Korintiërs 12:4-13 NBV21 (LEES ZELF)

4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen; 10 en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen



afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil. 12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt.

1 Korintiërs 14:26-33 NBV21 (VOORLEZEN)

26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een vorm van onderricht, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. 27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 28 Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. 29 Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. 30 Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. 31 U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. 32 En wie profeteert heeft macht over zijn geest, 33 want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen.

Wat ik zie gebeuren is...

Maar dit is niet chaotisch. Er is vrijheid en er is ook toetsing. (...)

Er is wel beoordeling. Waarbij we fouten mogen maken en er toetsing is die niet hard is, maar wel open.

Iedereen mag spreken, maar wel op zijn beurt.

We bidden in tongen voor onszelf en door elkaar heen naar God, maar als er een boodschap in tongen is, is er ook interpretatie.

— BAND —

God werkt altijd door een lichaam.

Voordat Jezus naar de aarde kwam bad Hij: "Vader, geef Mij een lichaam". Dit staat in de Bijbel. "Vader...."

De duivel heeft ook een lichaam nodig. De duivel spreekt door een slang. De duivel trekt in een horde varkens. Er is altijd een lichaam nodig.

En God zegt: **de gemeente is Mijn lichaam en Jezus is daarvan het hoofd en jij bent daarvan een volwaardig lid en bedoeld ten volle te functioneren!**



Jarenlang hebben we met visiezondag de visie van het huis gedeeld. Maar weet je waar ik geloof dat God naar op zoek is? De visie van het lichaam.

Jarenlang zijn er leiders geweest die de lijnen uitzetten. Maar weet je wat ik geloof dat leiders zullen zijn? Begeleiders die langsij komen.

We gaan van het huis van God naar het lichaam van Christus.
We gaan van de visie van het huis naar de visie van het lichaam.
We gaan van leiderschap naar begeleiderschap.
Van onpersoonlijk naar persoonlijk.
Van organisatorisch naar organisch.
Van strak en gestroomlijnd naar stromen van de rivier.

Wij zijn C3 Rivers, en een rivier stroomt nooit terug! Dus waar we nu zijn, daar gaan we niet meer terugkomen.

Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!

Wij gaan altijd vooruit.

Wij blijven het hemelwater opvangen en transporteren dit water naar de oceaan van menselijk leed!

Wij kiezen niet de rechte weg maar de door God gegeven weg.

Wij gaan van iets wat goed was, naar iets dat geweldig zal zijn.

Het was goed, maar het wordt geweldig! Er is nieuwe wijn.

In Jezus' naam. Hallelujah!

ZINGEN
BIDDEN?



TITEL — Koinonia

Wat ik wil dat mensen weten: Koinonia is de basis van kerkzijn en Ekklesia.

Wat ik wil dat mensen doen: Ten diepste verbonden zijn met elkaar, in Christus.

PODCAST TEKST: Kerkzijn begint met diepe, onderlinge verbondenheid in Christus. De Bijbel noemt dit ook wel 'Koinonia'. Voordat we publieke, maatschappelijke impact kunnen hebben, is er eerst persoonlijke, geestelijke intimiteit. Ben jij al verbonden met anderen in het Lichaam? In deze boodschap horen we praktische stappen die jij kan zetten.

De afgelopen weken heb ik een profetisch woord gedeeld, gebaseerd op andere profetische woorden. Dit is in januari eerst gedeeld met 21 verschillende mensen, toen op 2 februari met huisgenoten en daarna op Basecamp. Ik wil het hier nog één keer herhalen. Je kunt alle woorden ook naluisteren en kijken op pioneeragain.nl.

God zegt: "Ik heb nieuwe wijn voor jullie, Maar nieuwe wijn kun je alleen in nieuwe zakken ontvangen."

1. "Wees gehoorzaam aan het woord dat al is gesproken. Dit is het woord via profeet Greg French uit december 2021: 'Mozes is dood, en zijn graf is onvindbaar. Het nieuwe kan pas beginnen als het oude dood is én begraven is. En begraven blijft.' Wat betekent dit concreet? C3 Rivers, begraaf je kerkdiensten, begraaf je systemen, begraaf je titels. Ik wil iets bouwen op een nieuw fundament."
2. "Niet Ps Anne deelt de visie maar samen ontdekken we de visie. We omarmen samen het nieuwe. Roep de kerk op om 3 maanden te vasten en bidden. Kom elke zondag bij elkaar voor gebed. Maar dit is geen kerkdienst, want die zijn begraven. Begin opnieuw, om samen van God te horen en een nieuw fundament te leggen."
3. "Geef alle aandacht aan het individu en de groepen. Zorg dat iedereen verbonden is, rust groepen en individuen toe."

Dit betekent concreet dat wij deze kerkdiensten vandaag neerleggen. Niet omdat kerkdiensten slecht zijn. Maar we zijn wat vastgeroest geraakt, sommige dingen zijn religieus geworden. En dat vastgeroeste, dat gaat God los maken in de komende 3 maanden. Dus vandaag begraven we kerkdiensten oude stijl. We nemen ook afscheid van onze aanspreek-titels. En we leggen systemen die in de weg staan neer, de komende tijd.

Ik wil nu samen met Jedidja, Peter, Brenda, Maarten, Naomi, Gert, Marijke en Mijanou bidden, om een nieuw seizoen in te slaan.

MOMENT VAN OVERGAVE

Peter, Brenda, Maarten, Naomi, Anne, Jedidja, Gert, Marijke, Mijanou

GEBED

"VOLGENDE WEEK ZIJN WE HIER VOOR GEBED OM 10:30 UUR"

NEEM EVEN DE TIJD OM TE PRATEN



INTRO PREEK

TITEL: Koinonia

VOORBEELD — Sydney 'Wyndam Estate'

- * We deelden het leven samen.
- * Boodschappen; Kookten.
- * Leenden elkaars fiets, elkaars gitaar, elkaars scheermesje.
- * We baden voor elkaar.
- * Zorgden voor elkaar als de ander ziek was.
- * We daagden elkaar uit en scherpten elkaar.
- * We hadden de dikste lol op vakanties of weekendjes weg.

Het christelijke geloof is ten diepste niet gericht op een organisatie maar op relatie. Op samenleven vanuit gedeelde waarden. Vanuit verbondenheid met Jezus.

Handelingen 2:42 WV2012

Ze wijdden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

In de Bijbel wordt hiervoor het Griekse woord Koinonia gebruikt. Dit staat voor levendige verbondenheid met elkaar in Christus. De persoonlijke geestelijke intimiteit staat voorop bij Koinonia.

In deze kerk heb ik vaak gesproken over het woord Ekklesia. (Het is een woord waar Arnhem om bekend staat. In 893 AD werd voor het eerst over Arnhem geschreven, est in Arneym Ekklesia. Er is een kerk in Arnhem.)

Wat is het woord Ekklesia? Dat is een woord wat Jezus gebruikt wanneer Hij zegt:

Matteüs 16:18 NBV21

En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Het woord voor kerk, Ekklesia, was een bestaand politiek woord in die tijd en betekent dit:

Ekklesia = een beweging van gelijkgestemde mensen die uit hun huis geroepen zijn om in het openbaar samen te komen.

De Ekklesia van Jezus gaat niet over een specifiek gebouw maar wel over openbare samenkomst en over maatschappelijke impact. Ook wanneer Jezus het heeft over het koninkrijk van God dan gaat het daarover. Het koninkrijk is als gist dat het hele deeg doordrenkt.



Dus er zijn twee woorden over kerkzijn:

Koinonia (community / verbondenheid)
Ekklesia (openbare samenkomst)

Koinonia: persoonlijke geestelijke verbondenheid
Ekklesia: publieke, maatschappelijke impact

Nu is de vraag, kan er publieke, maatschappelijke impact zijn, zonder persoonlijke verbondenheid? Het antwoord is: nee. Zonder verbondenheid met elkaar, in Jezus, gaat de wereld niet veranderen. (Johannes en Petrus)

Andersom: kan er persoonlijke, geestelijke intimiteit zijn, zonder dat publieke impact volgt? Het antwoord is: nee. (Johannes en Petrus)

Dus, wat is de basis voor kerkzijn: Koinonia. En laat dat nou zijn waar wij zélf aan kunnen werken. Want wat is het verschil tussen Ekklesia en Koinonia?

De Ekklesia bouwen wij niet zelf, die bouwt Jezus. Koinonia, dát is waar wij ons zelf aan toewijden: "Zij wijden zich aan de onderlinge gemeenschap en verbondenheid."

Jarenlang hebben we geprobeerd de Ekklesia te bouwen, terwijl Jezus duidelijk maakt dat Hij die zou bouwen. "Ik zal mijn Ekklesia bouwen." Maar waarop bouwt Hij die? Op de openbaring van Petrus dat Hij de Christus is. Kortom: op de Koinonia, op de diepe, persoonlijke verbondenheid met Christus en elkaar.

Zonder Koinonia is er geen Ekklesia.
Vanuit Koinonia gaat Jezus Zijn kerk bouwen.

Er zijn ontzettend veel verschillen onder christenen. Maar wat nou als we uitgaan van het enige dat belangrijk is? Een levende relatie met het levende Hoofd, Jezus? Hij is opgestaan uit de dood, Hij leeft. We hebben een levendige relatie met elkaar omdat we een levende relatie met Hem hebben.

Hoe zit het met jou? Ervaar jij in je dagelijks leven een levende relatie met het Hoofd, met Jezus? En ervaar je een levendige relatie met andere leden van het lichaam, met andere christenen? Ervaar jij diepe verbondenheid? Leef je samen met anderen? Het leven delen en samen Jezus volgen, dat is Koinonia.

Nu komen veel kerken 90 minuten per week samen voor een kerkdienst. En daar gebeuren vaak mooie en zelfs wonderbaarlijke dingen. Ook Koinonia is een aspect van de kerkdienst, door het koffiedrinken eromheen. Maar als ons christenzijn beperkt is door die 90 minuten, waarvan misschien 9 minuten koffie, dan verbleekt het bij de overige 9.990 minuten die er zijn in een week. De 90 minuten zijn minder dan 1% van al onze minuten in een week. Dat kan niet de basis van kerkzijn zijn.

En ik geloof dat dat een van de redenen is dat God wil dat wij even een reset doen. Er zijn nog meer redenen, maar dit is een belangrijke: Koinonia is de basis van Ekklesia, niet andersom.



En hoe tof is het om te zien dat Alpha en Freedom in Christ een plek zijn waar die diepe verbondenheid is? Die dingen zijn niet meer of minder belangrijk dan een zondagdienst, maar een tijdlang was dat wel de cultuur die we hadden: je deed zoiets bovenop dienen in een zondagdienst. Terwijl: Alpha is niet iets aan de rand van de kerk. Het is de kerk. De een kookt, de ander is gespreksleider, de ander bidt. Wow.

Elke week 90 minuten Ekklesia (openbaar samenkomen) is mooi, maar hebben we ook elke week 90 minuten in Koinonia, in diepe verbondenheid met anderen?

De komende 3 maanden gaan we hier samen bidden. Dat is 60 minuten, misschien, 90 minuten, misschien 120 minuten. Ik hoop dat we in de overige 10.000 minuten doen aan Koinonia. Zoek elkaar op, maak afspraken voor koffie. Begin een groep, ga naar een groep. Iedereen kan dat doen (zo meer daarover).

In die Koinonia, dat is waar mensen leren om discipel van Jezus te zijn. Waar sommige mensen tot geloof gaan komen, en anderen gaan groeien in hun geloof. Daar kun jij je gaven ontwikkelen. Er zijn voor een ander. En zelf zorg ontvangen.

Wat is nu onze rol als kerkleiding hierin?

1. Wij moedigen jou aan en zijn een wegwijzer voor jou. Wij kunnen niet zelf groepen opzetten, wij gaan niet centraal bepalen wie wel en niet een groep kan hosten. Wij zijn alleen een marktplaats waar we vraag en aanbod bij elkaar brengen.
2. Er bestaan geen home group pastors meer, maar alle 6 van de kerkleiding voelen hier zich nu verantwoordelijk voor en ikzelf steek hier nu veel van mijn tijd in.
3. Groepen zijn vanaf nu volledig vrij, dat betekent dat er geen officiële en niet-officiële groepen zijn. Sommige groepen die samenkomen staan in de app, andere niet, dat is prima.
4. Er zijn geen verwachtingen voor groepsleiders. Sommige groepen hebben een leider, andere groepen hebben geen leider maar spreken onderling af. Misschien is er een host die zijn/haar huis opent, terwijl iemand anders het gesprek faciliteert.
5. Zoek jij specifieke toerusting over een bepaald onderwerp? Bijvoorbeeld relaties, financiën, geestelijke gaven. Deel dan jouw vraag in de app, en kijk of er iemand is die jouw groep kan toerusten daarin. Of andersom: bied jij dit aan, deel het dan.

OP SCHERM

Hoe vind jij Koinonia (community)?

- 1/ Bid ervoor**
- 2/ Deel je vraag**
- 3/ Deel je aanbod**

Hoe kun je je vraag of aanbod delen?

- 1/ Bij de mensen die je spreekt**
- 2/ Via website, app, of prikbord**
- 3/ Hier en nu**



We gaan nu een marktplein vormen.

Aanbod:

1. Wie host een groep en heeft nog plek (maakt niet of die groep ergens geregistreerd staat)? Ga staan.
2. Wie host geen groep maar wil er wel een hosten? Ga staan. (Onthoud: een groep hosten kan zijn, dat jij 3 avonden organiseert over een onderwerp; het hoeft niet meteen elke 2 weken te zijn voor de rest van het jaar)
3. Wie wil geen groep hosten maar wel gespreksleider zijn in een nieuw te vormen groep? Ga staan.
4. Wie wil wel af en toe koffie drinken met iemand. Organisch. Ga staan.

Dit is het aanbod.

Alle mensen die staan, kunnen jullie nu hier links vooraan komen staan met de rug naar de muur en het gezicht naar de mensen, op een rij.

Vraag:

1. Wie zoekt een groep of een persoon om mee te connecten? En heeft nu nog niet voldoende community? Ga staan.
2. Vorm een rij en loop van links naar rechts langs de mensen die vooraan staan. Maak kennis en wissel onderling telefoonnummers uit. Maak onderling afspraken.

Voor de rest van ons:

Praat samen door over dit onderwerp en hoe jij dit vorm kan geven.

Of als je vragen hebt, schrijf ze op en deel ze met ons, zo meteen na afloop of stuur een bericht via de website.

Zacht muziekje (5 minuten)

We gaan afsluiten in gebed.

Peter.

Overige notes

De eerste kerk beleefde Koinonia. En van daaruit kwamen ze af en toe in grotere groepen samen en hadden ze maatschappelijke impact. Eerst Koinonia, dan Ekklesia.

Je ziet dit ook in Matt 16 vs Matt 28.

Wij bouwen de kerk niet maar we kunnen wel discipelen maken. Als wij discipelen maken - iedereen - bouwt de kerk zichzelf, door Jezus het hoofd.

Preek titel: Jezus volgen in community met anderen

INTRO

Vandaag neem ik je mee op reis om meer te ontdekken over welke kerk we zijn en waar we naartoe gaan.

(Conferentie 2021; Corona was een wake-up call voor kerken)

TITEL: Jezus volgen in community met anderen

VISIE: Jezus volgen met steeds meer mensen

MISSIE: Mensen bouwen en mensen bereiken

En die 2 dingen wil ik vandaag verder uitpakken.

Jezus volgen MET steeds meer mensen.

Jezus volgen doe je niet in je eentje.

Jezus volgen kun je niet in je eentje.

Hebreeën 10:19-25 HSV

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Wat zien we hier? De Hebreeënbrief slaat in hoofdstuk 10 om van theorie naar praktijk. Hetzelfde zien we in Romeinen en Efeziërs.

Dus wat passen we toe, wat gaan we doen in de praktijk? Laten we de tekst uit Hebreëën ontleden. We zien hier vier opdrachten? Zie je ze?

Hebreëën 10:22-25 HSV

Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Eerste opdracht (vs. 22): laten wij Hem naderen

Tweede opdracht (vs. 23): laten wij de belijdenis vasthouden

Derde opdracht (vs. 24): laten wij op elkaar letten

Vierde opdracht (vs. 25): laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten

Wat zien we hier: “Laten wij.”

Het hele Nieuwe Testament is “wij-gericht”. (Efeziërs vb.)

Alle Nieuwtestamentische opdrachten zijn collectieve opdrachten.

Wat zien we vandaag in de samenleving? Daar zien we dat jongeren worstelen met hun identiteit. Wie ben ik? Ook bij christenen zien we dat.

Maar je kunt helemaal geen christen zijn in je eentje. Je kunt je identiteit niet ontdekken in je eentje. Alleen in een context ben je iemand.

Er zijn christenen die vooral met het verticale bezig zijn. Ik en God. Of ik en mijn Bijbel en verder niemand.

Maar je ontdekt in je horizontale relaties wie je bent. Identiteit ontdek je in een context.

In 1 Kor. 12 wordt de kerk vergeleken met een lichaam. De een is een oog, de ander is een oor. Een oog op zichzelf heeft geen identiteit. Die wordt pas ontdekt in een context.

Dus, wat betekent dit voor ons?

Wij kunnen alleen Jezus volgen, wanneer we samen Jezus volgen. De kerk wordt in de Bijbel een kudde genoemd. Een lichaam. Een volk. Allemaal termen die spreken van meervoud. Samen zijn. In community zijn. In verbinding zijn.

Bekijk de derde opdracht eens:

Derde opdracht (vs. 24): laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken

Het eerste wat we hier zien: je komt niet samen omdat jij daar wat kan halen, maar omdat jij je broers en zussen wil aanvuren tot liefde en goede werken. Met welk doel kom jij samen? 'Vandaag ga ik iemand aanvuren' of ... (...)

Het tweede wat we zien: 'Laten we op elkaar letten.' Dat is erg lastig als we elkaar alleen maar op zondagochtend zien. Op elkaar letten kan alleen als de gemeente meer is dan een podium op zondagochtend. Zondagochtend kan ik mijn happy face opzetten.

Je kunt alleen maar op elkaar letten als je tijd met elkaar doorbrengt en elkaar leert kennen.

En als we kijken naar alle nieuwtestamentische opdrachten, dan zien we: dat kunnen we alleen vervullen als gemeentezijn veel meer is dan 90 minuten op een zondagochtend.

Ik zie daarom dat de kerk, en onze kerk, zich veel meer gaat bewegen naar communities en kerkzijn in het klein, waar je bent, de hele week door. Om samen echt kerk te zijn. En niet kerk te doen.

Elkaar de hele week zien, in elkaars leven zijn, daardoor op elkaar kunnen letten.

Dat doet me denken aan zwemmen met zeehonden (...)

VOORBEELD VIDEO ZEEHONDEN

<https://drive.google.com/file/d/1CmsgaK0cidRzPEMWfPw9ImVA15-fth10/view?usp=sharing>

De zeehonden bijten soms. Maar we letten op elkaar.
Deze wereld bijt ons soms. Maar we letten op elkaar.

De schipper en zijn team lette ook op ons. Dat doet mij denken aan de vijfvoudige bediening, want ook die zijn er om op de gemeente te letten:

Efeziërs 4:11-15 HSV

*En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,
maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.*

- **Apostelen = brengen visie, ontginnen nieuw terrein, leggen fundamenten**
- **Profeten = geven de gemeente richting vanuit Gods Geest**
- **Evangelisten = bereiken nieuwe mensen**
- **Herders = dragen zorg voor de gemeente**
- **Leraars = onderwijzen de gemeente**
- **Allemaal = rusten anderen toe voor de bediening, bouwen cultuur**

De vijfvoudige bediening is er niet alleen voor toerusting maar ook tot bescherming van de golven en elke wereldse dwaling en dwaalleer.

In isolatie broedt het kwaad.

In isolatie broedt dwaalleer.

Maar wanneer we verbonden zijn in een kerk, aan elkaar en overzien worden door een vijfvoudige bediening, dan is daar een veiligheid in.

Jedidja en ik genieten ervan dat wij herders hebben in de vorm van Ps Thierry & Marianne Moehr die op ons letten. Dat er hier in de kerk herders zijn die op ons letten. Wij zijn dankbaar met profeten in ons leven in de C3 familie, zoals Greg French, Vicki Simpson, Peter Jongkees. Met leraren zoals Mark Kelsey en Peter Twilt. Met apostel Phil Pringle. Met evangelisten zoals Andrew Kubala en hier Marijke vd Kolk.

Als we dit allemaal samenvakken, wat leren we dan over de richting waarop wij ons bewegen als C3 Rivers?

Ik zie 2 algemene bewegingen en 4 specifieke ontwikkelingen:

1/ van ORGANISATIE naar RELATIE

Toelichting:

Je bent wie je bent, in relatie tot anderen.

Je kunt niet in je eentje Jezus volgen en af en toe een event bezoeken.

We zijn niet kerk aan het organiseren, we zijn kerk aan het zijn.

We zijn niet complex, we zijn simpel.

We zijn niet onpersoonlijk, we zijn persoonlijk.

We kijken niet naar het podium, we kijken om naar elkaar.

2/ van GROOT naar KLEIN

Toelichting:

Ik noemde het al, we gaan van regionaal naar lokaal.

Kerkzijn in het klein (teksten alleen noemen):

Groet Priscilla en Aquila en de gemeente bij hen aan huis. (Rom. 16:3,5)

Groet Nymfa met de gemeente bij haar aan huis. (Kol. 4:15)

— —

Als laatste 4 concrete (specifieke) ontwikkelingen die ik zie gebeuren om dit nog praktischer te maken, een soort roadmap voor de toekomst:

1/ Microkerken en lokale communities

Ik zie dat er 10 micro-kerken gaan ontstaan uit deze kerk.

Dus groepen die elke week of vaker elkaar gaan zien op de plek waar ze zijn.

En die uitreiken naar niet-christenen.

2/ Groepen die frequent(er) samenkomen

Ik zie groepen die frequenter gaan samenkomen dan ze dat nu doen.

Ik zie dat groepen elke week gaan samenkomen, en elkaar doordeweeks opzoeken.

Sommige zeggen: daar heb ik geen tijd voor, en ik ben ook druk op zondag en ik wil elke week ook naar de zondag... (heiligschennis)

Verzaak de samenkomst niet

3/ Thema bijeenkomsten

Ik zie meer en meer thema bijeenkomsten zoals mannen, vrouwen, ondernemers, de proeverij, etc, ontstaan, waar mensen elkaar vaker gaan zien.

4/ Bij elkaar over de vloer komen

In de app: wijken

Wat zie jij?

(Praat erover in groepjes en ik wil zo graag 5 mensen hebben die delen wat zij zien)