

**TITEL — Een nieuwe visie: Jezus volgen met steeds meer mensen**

Wat ik wil dat mensen weten: Jezus volgen is onze nieuwe visie en het is twee dingen: zelf Jezus volgen, en anderen bij Jezus brengen om Hem te volgen; dit gebeurt vanuit relatie, rondom de tafel.

Wat ik wil dat mensen doen: Zelf Jezus volgen en open ogen hebben voor de ander die Jezus ook wil volgen, en die uitnodigen aan tafel.

PODCAST TEKST: In het proces van transformeren als kerk geeft God ons een heldere visie: Jezus volgen met steeds meer mensen. Terwijl wij Jezus volgen zullen anderen willen hebben wat wij ervaren, en op hun beurt ook zelf Jezus gaan volgen. Wij volgen nu samen Jezus, met steeds meer mensen.

Intro**TITEL – Een nieuwe visie: Jezus volgen met steeds meer mensen**

Vorige week hebben we gekeken naar de ark van de kerk.

De ark van de kerk:

Derde verdieping: De tempel voor de toerusting van de Jezus-volgers	
Tweede verdieping: De tafel van Jezus-volgers en vrienden	
Onderste verdieping: De wereld van de Jezus-volgers	

“Maak een onderste, een tweede en een derde verdieping”

We hebben vorige week gezien dat er verschuivingen gaan plaatsvinden.

In kerkdiensten gaan we focussen op het toerusten en trainen van christenen. Dat gaat er de komende maanden elke zondag anders uitzien (uitwerken).

Dit toerusten van christenen gebeurt door de vijfvoudige bediening. Dat zijn apostels, profeten, herders, leraren en evangelisten. Zowel van C3 Rivers als daarbuiten. Deze kunnen ook langskomen bij groepen. Vandaar dat toerusting niet alleen ‘in’ de tempel maar ook ‘vanuit’ de tempel plaatsvindt.

En aan tafel gaan we focussen op het samenkomen van christenen en hun vrienden. Daar heeft niemand per se de leiding. Wel borgen we ons DNA en ons onderwijs op twee manieren: 1) doordat de vijfvoudige bediening (die door ons is aangesteld) langs kan komen; 2) doordat wij belangrijke doctrines vastleggen op papier.

We nemen voor dit alles 20 maanden de tijd en doen ‘t stap voor stap. Met z’n allen.

Dan nu verder: **De ark van de kerk weer laten zien**

Wat valt op?

- Wat zijn we? Jezus-volgers.
- Wat zijn we aan het doen? Jezus volgen.
- Met wie? Met mensen die we erbij betrekken. Dus:



Onze levenshouding: Jezus volgen met steeds meer mensen

Je zou dit de nieuwe visie kunnen noemen die God aan ons geeft, nu we een transformatie proces ingaan.

Laten we het daarom gaan hebben over Jezus volgen met steeds meer mensen. Hoe doen we dat? En wat betekent dat voor kerkzijn, voor samenkomen in de tempel op zondag en aan tafel, doordeweeks?

VOORBEELD — DAVID EN VRIENDJES

Johannes 1:36-43, 45 BGT

36 Johannes zag Jezus lopen, en hij zei: 'Daar is het lam van God.' 37 De twee leerlingen hoorden het, en ze gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich om. Hij zag dat de twee leerlingen met hem meeliepen, en hij zei tegen hen: 'Wat zoeken jullie?' Ze vroegen aan hem: 'Rabbi, waar logeert u?' (Rabbi betekent: meester.) 39 Jezus zei: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Ze gingen met hem mee en zagen waar hij logeerde. (...) 40 Eén van de twee leerlingen was Andreas. Hij was een broer van Simon Petrus. 41 Kort daarna zag Andreas zijn broer, en hij zei tegen hem: 'We hebben de messias gevonden!' (...) 42 Andreas bracht Simon naar Jezus toe. Jezus keek hem aan en zei: 'Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Vanaf nu heet jij Petrus.' 43 De volgende dag besloot Jezus om naar Galilea te gaan, en daar zag hij Filippus. Jezus zei tegen hem: 'Kom met mij mee.' (...) 45 Kort daarna zag Filippus Natanaël, en hij zei tegen hem: 'We hebben de messias gevonden, over wie in de heilige boeken verteld wordt! Het is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.'

Deze mensen volgden Jezus en er kwamen steeds meer mensen bij. Andreas ging zelf... en toen... Filippus werd uitgenodigd en toen... Ook nu... Jezus is altijd op zoek naar meer vrucht. Dat Hij niet alleen in jou investeert, maar ook dóór jou, in iemand anders. Volg jij Jezus alleen voor jezelf? Nu volgden ze Hem met steeds meer mensen. Begon met 2, toen 5. Degene die niet vermenigvuldigde, zijn naam werd niet genoemd. Mozes NT 80x, Jozua NT 2x. Komende tijd in transformatie proces is het van belang dat we onszelf vermenigvuldigen. 8 weken vakantie.

Hoe geweldig is het om Jezus te volgen. Filippus zei: het is de Messias! Wij zouden zeggen: Het is de Gezalfde. Gezalfd met vreugdeolie, gezalfd met Gods kracht. In Zijn aanwezigheid voelden ze zich vrij, veilig, tot hun bestemming komend...

Hoe zit het met ons? Waarom ben jij Jezus gaan volgen?

“Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Ik geloof dat dit jaar...”

Overal waar Jezus kwam daar... En dus wilden mensen dat. En er gaan steeds meer mensen bij WILLEN komen. Dat zien we ook in de eerste kerk, Hand. 2:47: “De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered WILDEN worden.”

(Uitbeelden?)



Wat ik zie gebeuren in de komende tijd is dat mensen naar ons, naar jou toekomen. “Vertel me hoe ik gered kan worden. Vertel me waarom je zo anders leeft. Geef me een reden voor de hoop die jij hebt. Mensen zullen ons gaan followuppen. Ze zullen ons volgen, zoals wij Jezus volgen.

En andersom, uit enthousiasme kunnen wij het niet voor ons houden. Wij zullen anderen vertellen, “dit moet je meemaken. Bij Jezus moet je zijn.”

Want kijk hoe Petrus bij Jezus kwam. Wie zocht hem op? Hoe ging hij Jezus volgen? Doordat zijn broer hem bij Jezus bracht.

Hoe kwam Natanaël bij Jezus? Wie zocht hem op? Jezus zocht Natanaël op in de vorm van Filippus.

Hoe komt jouw vriend, mijn kapper, jouw collega, mijn buurman bij Jezus? Doordat ze Jezus ontmoeten in jou.

Jezus gaf ons allen deze opdracht:

Matteüs 28:19-20a NBV

*19 Ga dus op weg en maak alle volken tot **mijn leerlingen**, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat **Ik** jullie opgedragen heb.*

Wij maken mensen tot Zijn leerlingen. Wij leren mensen zich te houden aan wat Jezus ons heeft verteld. Zoals wij Jezus volgen, zo zullen anderen ons volgen, om uiteindelijk zelf Jezus te volgen.

En dit noemen we ook wel ‘discipelschap’. Wij volgen Jezus. En we brengen anderen bij Jezus om Jezus te volgen voor zichzelf. Als je alleen Jezus volgt ben je een halve discipel. Je bent pas een hele discipel als je een erbijbrenger bent.

Marcus 1:17-18 HTB

Hij zei tegen hen: ‘Ga met Mij mee! Dan zal Ik van jullie vissers maken die mensen bij Mij brengen.’ Zij lieten hun netten liggen en gingen onmiddellijk met Hem mee.

Ook hier zien we dat. Jezus zegt: volg Mij, dan maak ik van jullie mensen die anderen helpen om mij te volgen.

Jezus volgen met steeds meer mensen. Het doel van Jezus volgen is dat we anderen erbij brengen. En dat kost je iets. En dat kost ook die ander iets. Want, ze lieten hun netten achter.

Dus Jezus volgen, dat gaat niet vanzelf. En anderen bij Jezus brengen gaat niet vanzelf. Je zult er dingen voor moeten achterlaten. Je eigen agenda. Je eigen voorkeuren. En die ander zal ook dingen moeten achterlaten. Verkeerde gewoontes. Zonden. Verkeerde vrienden. Ja zelfs soms familie of hun carrière. Ze lieten hun netten achter. Wat zijn jouw netten? (VRAAG 1)



Terug naar de ark van de kerk. Waar vindt dit discipelschap nu vooral plaats?

De contouren van de ark van de kerk

- Toerusting vindt plaats in de tempel en aan tafel
- Discipelschap vindt plaats rondom de tafel
- Meer mensen bij Jezus brengen vindt plaats in de wereld en aan tafel

Wat valt op?

De tafel.

Zie je het belang van de tafel hierin?

Discipelschap in deze generatie vindt *niet* top-down vanaf een podium plaats, als van een vader of leider die vertelt wat je moet doen, maar vindt peer-to-peer plaats: vriend tot vriend. De zoon die aan TAFEL zit, in de huid van een vriend, een broer, een collega. Jezus die naar Petrus gaat in de huid van Andreas.

Daarover meer vanaf 6 februari...

Eerst, volgende week: met Lucas de Vreugd.

VRAGEN:

1. Wat zijn jouw netten die je moet achterlaten om meer mensen bij Jezus te brengen?
2. Hoe kan jij jezelf vermenigvuldigen?
3. Wie kan jij deze week aan tafel uitnodigen?