

**TITEL: De Kerk, Waar Dan Ook En Wanneer Dan Ook**

Wat ik wil dat mensen weten: Het “waar” en het “wanneer” van de kerk gaat veranderen

Wat ik wil dat mensen doen: De vraag beantwoorden: hoe en waar kan ik samen de kerk zijn?

PODCAST TEKST: In dit deel van Welcome To The Future deelt Ps. Anne dat het “waar” en het “wanneer” van de kerk gaat veranderen. Zondagdiensten bestaan niet in de Bijbel, samenkomsten wel. Waar en wanneer gaan we dat doen?

SERIE - WELCOME TO THE FUTURE**Intro**

(Conferentie -> Prekenserie -> Nieuwe visie die we in deze prekenserie delen)

De Kerk Die Ik Zie

De kerk die ik zie is een kerk die in de buurt van de mensen is.

Ik zie een kerk die overal aanwezig is, op elk moment van de dag.

Een kerk waar overal in de stad over gepraat wordt, zonder dat het woord “kerk” valt. Iedereen kent wel iemand wiens leven door die groep Jezus-volgers is veranderd.

De kerk die ik zie is aanwezig, in buurten, in scholen, in huizen, in bedrijven, waar dan ook en wanneer dan ook.

Ik zie een kerk die niet langer naar de kerk gaat, maar de kerk is.

Een kerk die niet bekend staat als gebouw, maar als groep Jezus-volgers.

Een kerk die kerkdiensten verplaatst naar de samenleving.

Een kerk wiens diensten niet vooral op het podium maar in de community plaatsvinden.

Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in hun van God gegeven bestemming, overal in de stad.

De kerk die ik zie komt vaker samen rondom de tafel dan in theateropstelling, en deelt gul uit aan de omgeving.

Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door extreme vrijgevigheid, oprechte eenheid, apostolisch onderwijs, de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus.

De kerk die ik zie is een groep Jezus-volgers die hun buurt en hun omgeving elke dag op de kop zetten, samen in de naam van Jezus.

Ik geloof dat God tegen ons zegt: “Zie, ik ga iets nieuws verrichten!”

En om echt helemaal te pakken wat dat nieuwe is wat ik geloof dat God zegt, raad ik je aan alle preken daarover te kijken of luisteren.



Jasper Twilt (2 mei): “Met jouw gaven zijn wij de kerk”
Niet iedereen is evangelist. Niet iedereen is profeet. Wat ben jij?

Maarten Rozeboom (9 mei): “De spiegel van verandering”.
Een veranderde kerk begint met veranderde mensen.

Ben je weer klaar voor iets nieuws vandaag? Heb je je stoelriem meegenomen? Fasten your seatbelt!

Deze preek bouwt voort op de preek die ik op 25 april heb gehouden, getiteld “De kerk, dat zijn wij” over de blueprint die we zien in het Nieuwe Testament over wat kerkzijn nu eigenlijk is. Ik zal daar zo nog een korte samenvatting van geven.

We gaan vandaag verder met deze blueprint. Wat valt op?

TITEL: DE KERK, WAAR DAN OOK EN WANNEER DAN OOK

Handelingen 2:41-42, 46

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (...) 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

- 1. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen.**
- 2. Zij vormden met elkaar een gemeenschap.**
- 3. Zij braken het brood.**
- 4. Zij wijdden zich aan het gebed.**

De vorige keer dat ik sprak hebben we het hierover gehad: de kerk, dat zijn wij. De kerk is niet een individu. De kerk was “zij samen”. De kerk, dat zijn “wij”. En de kerk, zijn zij die samen initiatief nemen. Zij breken zelf brood. Zij vormen zelf een gemeenschap. Etc.

We hebben de vorige keer gekeken naar ons taalgebruik. We hebben gezegd dat we de volgende woorden niet meer kunnen gebruiken:

- * Het woord “vrijwilliger”
(komt nergens in de Bijbel voor; je bent niet vrijwilliger in je eigen familie)
- * Het woord “de kerk” zolang het betrekking heeft op iets buiten jouzelf

Dus laten we elkaar daar op blijven aanspreken. **Alles begint met taal.**

Nu naar het onderwerp van vandaag. De kerk, waar dan ook en wanneer dan ook. Er staat nergens in de Bijbel: en zij gingen op zondag naar een kerkdienst. Er staat wel: zij kwamen samen. En dat samenkomen deden ze wdo en wdo.



Momenteel zitten wij in een kerkgebouw een kerkdienst te houden. Dit staat nergens in de Bijbel. En daar gaat de meerderheid van onze organisatiecapaciteit naartoe. Is dat niet vreemd? Moeten we dat niet veranderen?

Pastor, gaan we dan niet meer samenkomen op zondag?
Gaan we dan niet meer samenkomen voor een kerkdienst?
Hoe ziet de nieuwe kerk er dan wél uit?

Over hoe het er dan wél uit zou moeten zien, zijn allerlei misverstanden over. Sommigen zeggen: huiskerken, dat is het! Anderen zeggen: waar jij bent, daar is de kerk! Wat zegt God? Laten we beide van deze slogans eens onder de loep nemen.

Zijn huiskerken de manier om kerk te zijn?

Waar kwam de eerste kerk eigenlijk samen? Hoe en waar waren zij “kerk”?
Wat zegt de blueprint? Ik heb hier een lijstje:

| Waar was de kerk? | Bijbeltekst |
|------------------------------------|--------------------------------|
| “Bij elkaar thuis” | Handelingen 2:46 |
| “Bij iemand thuis” | Handelingen 5:42 |
| “Thuis” | Handelingen 20:20 |
| “In het huis van Cornelius” | Handelingen 10:22 |
| “In het huis van Maria” | Handelingen 12:12 |
| “In het huis van Lydia” | Handelingen 16:40 |
| “In het huis van Titius Justus” | Handelingen 18:7 |
| “In het huis van Prisca en Aquila” | Romeinen 16:5 |
| “In het huis van Nymfa” | Kolossenzen 4:15 |
| “In het huis van Filemon” | Filemon 1:2 |
| “In het openbaar” | Handelingen 20:20 |
| “In de tempel” | Handelingen 2:46, 3:1, 5:20-21 |
| “In de tempel en aan huis” | Handelingen 5:42 |
| “In de synagogen” | Handelingen 9:20 |
| “Bij de rivier” | Handelingen 16:13 |



| Waar was de kerk? | Bijbeltekst |
|-------------------------------|-------------------|
| “Bij de gebedsplaats” | Handelingen 16:16 |
| “In de zuilengang van Salomo” | Handelingen 5:12 |
| “In de school van Tyrannus” | Handelingen 19:9 |

Wat valt op?

De kerk komt samen bij allerlei mensen thuis, én in godsdienstige gebouwen zoals tempel en synagoge, én in het openbaar op straat, buiten, en in een school. Kortom:

De kerk komt “waar dan ook” samen

Het is dus en-en. Én bij de mensen thuis én in een publiek gebouw.
Én bij iemand binnen én buiten op straat.
Én in een kerkgebouw én op school.
De kerk komt waar dan ook samen.
Dus huiskerken zijn een manier, maar niet de manier.
Ik geloof dat het en-en is.

Het tweede.

Waar jij bent, daar is de kerk?

Wat zien we? Niet waar jij bent, daar is de kerk, maar daar waar christenen **samenzijn in fellowship**, daar is de kerk. Als jij in de supermarkt loopt dan is daar geen kerk, dan is daar een christen. Kerkzijn kun je niet in je eentje.

Het hele Nieuwe Testament laat zien dat “de kerk, dat ben jij” of “waar jij bent, daar is de kerk” geen Bijbels uitgangspunt is. De kerk, dat is de ecclesia, en dat betekent letterlijk, zij die samenkomen. Kortom, zij die samen hun licht laten schijnen. Niet alleen. En ook niet alleen thuis. Thuis én in het openbaar. Maar altijd samen.

De kerk, dat zijn we wanneer we “samen” zijn

En we kunnen dat samenzijn, waar dan ook zijn.

Waar ben jij eigenlijk vaak samen? Stel je voor dat dat ook jouw kerk is.

VOORBEELD - KERKZIJN OP SCHOOL (Basisschool / V.O.)

De kerk kan dus waar dan ook zijn. Nu het tweede deel van de titel.

Wat is dan het “wanneer”? **Wanneer** komt de kerk samen?



| Wanneer was de kerk? | Bijbeltekst |
|-----------------------------|---------------------------------|
| “Elke dag” | Handelingen 2:46 |
| “Dagelijks” | Handelingen 2:47 |
| “Op een dag” | Handelingen 3:1 |
| “De volgende dag” | Handelingen 4:5,23, 10:9, 21:18 |
| “Dagelijks” | Handelingen 5:42 |
| “Op een dag” | Handelingen 13:2 |
| “Op sabbat” | Handelingen 13:14, 16:13 |
| “De volgende sabbat” | Handelingen 13:42 |
| “Middenin de nacht” | Handelingen 16:32-33 |
| “Op zaterdagavond laat” | Handelingen 17:10, 20:7 |
| “Dagelijks, twee jaar lang” | Handelingen 19:9-10 |

Nergens lezen we dat de kerk standaard op zondagochtend samenkwam in een gebouw.

Als ze al een ritme hadden wat het vaakst genoemd wordt, dan is dat zaterdag en zaterdagavond. Maar vooral is het dagelijks, op een dag, de volgende dag.

De kerk komt “wanneer dan ook” samen

We zouden de titel van mijn boodschap vandaag en 25 april dus zo kunnen weergeven:

WIJ ZIJN DE KERK WANNEER WE SAMENKOMEN, WAAR DAN OOK EN WANNEER DAN OOK

Wij zijn de kerk. En niet: jij bent de kerk. Een kerk komt altijd samen. De vraag is alleen: waar precies, en wanneer precies? En het antwoord is: waar dan ook. En: wanneer dan ook. En dus niet: elke zondagochtend in een kerkgebouw.

Maar nu is het wél vooral elke zondagochtend in een kerkgebouw. Kunnen we dat veranderen? Kunnen we het “wanneer” veranderen? Ik geloof dit:

Het “wanneer” zal veranderen als het “waar” verandert

Omdat het “waar” verandert, verandert het “wanneer” automatisch...



Dus:

Kerkdiensten bestaan dus niet in de Bijbel.
Samenkomsten van de kerk bestaan wel.

Zondagdiensten bestaan niet in de Bijbel.
Samenkomsten wanneer dan ook, bestaan wel.

Vrijwilligers bestaan niet in de Bijbel.
Huisgenoten die samen een gemeenschap vormen, bestaan wel.

En wat doen die huisgenoten die samenkomen? Hoe ziet die samenkomst eruit?

- 1. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen.**
- 2. Zij vormden met elkaar een gemeenschap.**
- 3. Zij braken het brood.**
- 4. Zij wijdden zich aan het gebed.**
- 5. Zij deelden gul uit aan elkaar.**
- 6. Zij deelden gul uit aan hun omgeving.**

Er is apostolisch onderwijs (wat ik daarmee bedoel, leg ik later uit).
Er wordt gul uitgedeeld aan elkaar en aan de omgeving. (later)

(BAND)

Vraag: hoe en waar kan ik samen de kerk zijn deze week? Praat met je buur.