

Preek titel: Jezus volgen in community met anderen

INTRO

Vandaag neem ik je mee op reis om meer te ontdekken over welke kerk we zijn en waar we naartoe gaan.

(Conferentie 2021; Corona was een wake-up call voor kerken)

TITEL: Jezus volgen in community met anderen

VISIE: Jezus volgen met steeds meer mensen

MISSIE: Mensen bouwen en mensen bereiken

En die 2 dingen wil ik vandaag verder uitpakken.

Jezus volgen MET steeds meer mensen.

Jezus volgen doe je niet in je eentje.

Jezus volgen kun je niet in je eentje.

Hebreeën 10:19-25 HSV

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Wat zien we hier? De Hebreeënbrief slaat in hoofdstuk 10 om van theorie naar praktijk. Hetzelfde zien we in Romeinen en Efeziërs.

Dus wat passen we toe, wat gaan we doen in de praktijk? Laten we de tekst uit Hebreëën ontleden. We zien hier vier opdrachten? Zie je ze?

Hebreëën 10:22-25 HSV

Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Eerste opdracht (vs. 22): laten wij Hem naderen

Tweede opdracht (vs. 23): laten wij de belijdenis vasthouden

Derde opdracht (vs. 24): laten wij op elkaar letten

Vierde opdracht (vs. 25): laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten

Wat zien we hier: “Laten wij.”

Het hele Nieuwe Testament is “wij-gericht”. (Efeziërs vb.)

Alle Nieuwtestamentische opdrachten zijn collectieve opdrachten.

Wat zien we vandaag in de samenleving? Daar zien we dat jongeren worstelen met hun identiteit. Wie ben ik? Ook bij christenen zien we dat.

Maar je kunt helemaal geen christen zijn in je eentje. Je kunt je identiteit niet ontdekken in je eentje. Alleen in een context ben je iemand.

Er zijn christenen die vooral met het verticale bezig zijn. Ik en God. Of ik en mijn Bijbel en verder niemand.

Maar je ontdekt in je horizontale relaties wie je bent. Identiteit ontdek je in een context.

In 1 Kor. 12 wordt de kerk vergeleken met een lichaam. De een is een oog, de ander is een oor. Een oog op zichzelf heeft geen identiteit. Die wordt pas ontdekt in een context.

Dus, wat betekent dit voor ons?

Wij kunnen alleen Jezus volgen, wanneer we samen Jezus volgen. De kerk wordt in de Bijbel een kudde genoemd. Een lichaam. Een volk. Allemaal termen die spreken van meervoud. Samen zijn. In community zijn. In verbinding zijn.

Bekijk de derde opdracht eens:

Derde opdracht (vs. 24): laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken

Het eerste wat we hier zien: je komt niet samen omdat jij daar wat kan halen, maar omdat jij je broers en zussen wil aanvuren tot liefde en goede werken. Met welk doel kom jij samen? 'Vandaag ga ik iemand aanvuren' of ... (...)

Het tweede wat we zien: 'Laten we op elkaar letten.' Dat is erg lastig als we elkaar alleen maar op zondagochtend zien. Op elkaar letten kan alleen als de gemeente meer is dan een podium op zondagochtend. Zondagochtend kan ik mijn happy face opzetten.

Je kunt alleen maar op elkaar letten als je tijd met elkaar doorbrengt en elkaar leert kennen.

En als we kijken naar alle nieuwtestamentische opdrachten, dan zien we: dat kunnen we alleen vervullen als gemeentezijn veel meer is dan 90 minuten op een zondagochtend.

Ik zie daarom dat de kerk, en onze kerk, zich veel meer gaat bewegen naar communities en kerkzijn in het klein, waar je bent, de hele week door. Om samen echt kerk te zijn. En niet kerk te doen.

Elkaar de hele week zien, in elkaars leven zijn, daardoor op elkaar kunnen letten.

Dat doet me denken aan zwemmen met zeehonden (...)

VOORBEELD VIDEO ZEEHONDEN

<https://drive.google.com/file/d/1CmsgaK0cidRzPEMWfPw9ImVA15-fth10/view?usp=sharing>

De zeehonden bijten soms. Maar we letten op elkaar.
Deze wereld bijt ons soms. Maar we letten op elkaar.

De schipper en zijn team lette ook op ons. Dat doet mij denken aan de vijfvoudige bediening, want ook die zijn er om op de gemeente te letten:

Efeziërs 4:11-15 HSV

*En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,
maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.*

- **Apostelen = brengen visie, ontginnen nieuw terrein, leggen fundamenten**
- **Profeten = geven de gemeente richting vanuit Gods Geest**
- **Evangelisten = bereiken nieuwe mensen**
- **Herders = dragen zorg voor de gemeente**
- **Leraars = onderwijzen de gemeente**
- **Allemaal = rusten anderen toe voor de bediening, bouwen cultuur**

De vijfvoudige bediening is er niet alleen voor toerusting maar ook tot bescherming van de golven en elke wereldse dwaling en dwaalleer.

In isolatie broedt het kwaad.

In isolatie broedt dwaalleer.

Maar wanneer we verbonden zijn in een kerk, aan elkaar en overzien worden door een vijfvoudige bediening, dan is daar een veiligheid in.

Jedidja en ik genieten ervan dat wij herders hebben in de vorm van Ps Thierry & Marianne Moehr die op ons letten. Dat er hier in de kerk herders zijn die op ons letten. Wij zijn dankbaar met profeten in ons leven in de C3 familie, zoals Greg French, Vicki Simpson, Peter Jongkees. Met leraren zoals Mark Kelsey en Peter Twilt. Met apostel Phil Pringle. Met evangelisten zoals Andrew Kubala en hier Marijke vd Kolk.

Als we dit allemaal samenvakken, wat leren we dan over de richting waarop wij ons bewegen als C3 Rivers?

Ik zie 2 algemene bewegingen en 4 specifieke ontwikkelingen:

1/ van ORGANISATIE naar RELATIE

Toelichting:

Je bent wie je bent, in relatie tot anderen.

Je kunt niet in je eentje Jezus volgen en af en toe een event bezoeken.

We zijn niet kerk aan het organiseren, we zijn kerk aan het zijn.

We zijn niet complex, we zijn simpel.

We zijn niet onpersoonlijk, we zijn persoonlijk.

We kijken niet naar het podium, we kijken om naar elkaar.

2/ van GROOT naar KLEIN

Toelichting:

Ik noemde het al, we gaan van regionaal naar lokaal.

Kerkzijn in het klein (teksten alleen noemen):

Groet Priscilla en Aquila en de gemeente bij hen aan huis. (Rom. 16:3,5)

Groet Nymfa met de gemeente bij haar aan huis. (Kol. 4:15)

— —

Als laatste 4 concrete (specifieke) ontwikkelingen die ik zie gebeuren om dit nog praktischer te maken, een soort roadmap voor de toekomst:

1/ Microkerken en lokale communities

Ik zie dat er 10 micro-kerken gaan ontstaan uit deze kerk.

Dus groepen die elke week of vaker elkaar gaan zien op de plek waar ze zijn.

En die uitreiken naar niet-christenen.

2/ Groepen die frequent(er) samenkomen

Ik zie groepen die frequenter gaan samenkomen dan ze dat nu doen.

Ik zie dat groepen elke week gaan samenkomen, en elkaar doordeweeks opzoeken.

Sommige zeggen: daar heb ik geen tijd voor, en ik ben ook druk op zondag en ik wil elke week ook naar de zondag... (heiligschennis)

Verzaak de samenkomst niet

3/ Thema bijeenkomsten

Ik zie meer en meer thema bijeenkomsten zoals mannen, vrouwen, ondernemers, de proeverij, etc, ontstaan, waar mensen elkaar vaker gaan zien.

4/ Bij elkaar over de vloer komen

In de app: wijken

Wat zie jij?

(Praat erover in groepjes en ik wil zo graag 5 mensen hebben die delen wat zij zien)