

**TITEL: Zie, ik ga iets nieuws verrichten**

Wat ik wil dat mensen weten: God heeft nieuwe plannen voor Zijn kerk

Wat ik wil dat mensen doen: Het nieuwe van God omarmen en hun plek erin vinden

Intro

Ik ga vandaag iets delen waarmee ik compleet uit de boot stap.

Ik ga vandaag een boodschap brengen die nogal wat stof kan doen opwaaien, in onze kerkbeweging, in mijn eigen leven, en in het leven van deze kerk. Ik ga vandaag en de komende weken een nieuwe visie delen op kerkzijn.

We hebben een conferentie achter de rug, getiteld "Welcome To The Future" waarin ik een drietal reformaties heb gedeeld. De reformatie van kerkdiensten, de reformatie van het lichaam van Christus, en de reformatie van de vijfvoudige bediening. Over al die dingen gaan we het hebben de komende weken en zijn een uitwerking van wat God laat zien.

Dus ik deel vandaag een nieuwe visie.

Onze visie 2.0, zou je het kunnen noemen.

Ben je klaar voor iets nieuws?

Fasten your seatbelt!

We leven in een tijd waarin we steeds meer de controle dreigen te verliezen.

Er is crisis. Mensen kunnen bang worden. "Wat zal de toekomst brengen?"

Ik geloof dat God dat ook van ons vraagt, om de controle te durven verliezen, ook als kerk.

Vandaag mogen we weten dat Jezus Zijn Kerk bouwt, en Hij zal die altijd blijven bouwen en Hij heeft vandaag dit woord voor ons:

TITEL: ZIE, IK GA IETS NIEUWS VERRICHTEN**Jesaja 43:1-3a, 4a, 5-7, 18 NBV**

Welnu, dit zegt de HEER,

die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,

ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je;

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,

de vlammen zullen je niet verschroeien.

3a Want ik, de HEER, ben je God,

de Heilige van Israël, je redder. (...)

4a Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,

zo waardevol, en ik houd zo veel van je (...)

5 Wees niet bang, want ik ben bij je.

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug,



uit het westen breng ik jullie bijeen.

6 Tegen het noorden zeg ik: Geef hier!

Het zuiden gebied ik: Laat los!

***Breng mijn zonen terug van verre,
mijn dochters van de einden der aarde, (ik geloof dat God zijn...)***

7 allen over wie mijn naam is uitgeroepen,

en die ik omwille van mijn majesteit

geschapen heb, gemaakt en gevormd. (...)

18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,

laat het verleden nu rusten.

19 Zie, ik ga iets nieuws verrichten,

nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?

Ik baan een weg door de woestijn,

maak rivieren in de wildernis.

Ik geloof dat wij als C3 Rivers geroepen zijn om rivieren door de wildernis van dit land te laten vloeien. Wat doen rivieren? Ze vangen zoet hemelwater op en brengen dat naar het zoute water van de aarde. Naar de oceaan van de mensheid die de zoetheid van Gods liefde nog niet hebben ervaren.

Ik geloof dat God vandaag tegen ons zegt.

“Zie, ik ga iets nieuws verrichten!”

Zijn wij klaar voor het nieuwe van God?

Sommigen denken dat we na deze crisis weer terug gaan naar normaal, als kerk.

Laat me je nu vertellen: wij gaan niet meer terug naar het oude normaal van hoe de kerk eruitzag. **Antichië.**

God is over de hele wereld iets nieuws aan het verrichten, ook bij ons!

God zegt: “Ben je klaar om de controle te verliezen, kerk?”

Ben je klaar om de kerk zoals je die kende, vaarwel te zeggen?

Ben je klaar om op een nieuwe manier kerk te zijn?

Ben je klaar om een visie te ontvangen die je in eerste instantie niet gelooft?

Ben je klaar om je denken te vernieuwen?

Ben je klaar om uit de boot te stappen?

Ben je klaar om het verleden te laten rusten en de toekomst te omarmen?

In het boek Handelingen weet Petrus hoe de kerk eruit ziet. Hij heeft jaren met Jezus opgetrokken. Hij staat aan de basis van het ontstaan van de kerk, met Pinksteren. En toch houdt hij nog steeds aan veel oude dingen vast. Aan oud denken. Oude patronen. Een oude manier van kerkzijn. En God moet hem een visie geven van iets nieuws, om hem klaar te maken voor de kerk van de toekomst.

Handelingen 10:9-17a NBV

9 De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. 10 Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. 11 Hij zag hoe vanuit de



geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. 12 Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. 13 Hij hoorde een stem zeggen: 'Ga je gang, Petrus, slacht en eet.' 14 Maar Petrus antwoordde: 'Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.' 15 En voor de tweede maal hoorde hij de stem: 'Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.' 16 Tot driemaal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. 17 Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. Juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort.

Het daagde hem uit tot in de kern.

God heeft mij de afgelopen weken en maanden gigantisch uitgedaagd. Hij heeft mij laten zien dat Hij wil dat we op een nieuwe manier kerk gaan zijn.

En die nieuwe manier ziet er heel anders uit dan alles wat we nu gewend zijn. Hoe ben ik daar mee omgegaan? Dat hoor je vandaag en de komende weken. Maar aan mijn kerkbeeld is geschud. Aan mijn Bijbelbeeld is geschud.

Wat als God iets aan jou laat zien dat tegen je huidige wereldbeeld ingaat? Tegen je huidige godsbeeld ingaat, tegen je kerkbeeld ingaat? Wat zou je dan doen? Hoe zou je daarop reageren? Het antwoord op die vraag bepaalt niet alleen jouw bestemming, maar ook die van anderen. (Petrus...)

We moeten beseffen, wat God liet zien was voor Petrus wél nieuw, maar was voor God niet nieuw. Sterker nog, over het tot geloof komen van de heidenen had Hij al geschreven in bijvoorbeeld Amos. Zijn leerlingen en vertegenwoordigers moesten het echter nog leren zien. H.11. H. 15.

Wat God mij als pastor heeft laten zien is niet nieuw voor Hem. Sterker nog. Het staat al in de Bijbel. Daarentegen zijn er dingen waarvan ik geloof dat Hij wil dat we ze stopzetten, dingen die wij normaal vinden, maar die helemaal niet in de Bijbel staan. Wat voor dingen dan pastor? De komende weken moet je elke week je stoelriem meenemen naar de kerk...

Ben jij er klaar voor om iets nieuws van God te ontvangen vandaag?

Ik ben gaan zitten en ben gaan opschrijven wat ik zie. En ik eindig hiermee en daarna zingen we een lied en gaan we bidden, en zal God ook jou machtige dingen laten zien. Hoe jij deel kan zijn van de revival die Hij gaat brengen in deze tijden!

BAND



De Kerk Die Ik Zie

De kerk die ik zie is een kerk die in de buurt van de mensen is.

Ik zie een kerk die overal aanwezig is, op elk moment van de dag.

Een kerk waar overal in de stad over gepraat wordt, zonder dat het woord "kerk" valt. Iedereen kent wel iemand wiens leven door die groep Jezusvolgers is veranderd.

De kerk die ik zie is aanwezig, in buurten, in scholen, in bedrijven, in huizen, waar dan ook en wanneer dan ook.

Ik zie een kerk die niet langer naar de kerk gaat, maar de kerk is.

Een kerk die niet bekend staat als gebouw, maar als groep Jezusvolgers.

Een kerk die kerkdiensten verplaatst naar de samenleving.

Een kerk wiens diensten niet langer op het podium maar in de community plaatsvinden.

Ik zie een kerk waardoor mensen tot leven komen en opstaan in hun van God gegeven bestemming, overal in de stad.

De kerk die ik zie komt vaker samen rondom de tafel dan in theateropstelling, en deelt gul uit aan de omgeving.

Ik zie een kerk die gekenmerkt wordt door extreme vrijgevigheid, oprechte eenheid, apostolisch onderwijs, de vrijzetting van alle gaven en het hart van Jezus.

De kerk die ik zie is een groep Jezusvolgers die hun buurt en hun omgeving elke dag op de kop zetten, samen in de naam van Jezus.